

LỜI TỎ TÌNH THÁNG 01-2023 MỪNG XUÂN QUÝ MÃO



**HƯỚNG TỚI
MỘT HỘI THÁNH HIỆP HÀNH**
“Mối hiệp thông giữa các tín hữu
được xây dựng trên nền tảng Lời Chúa”
(Trích Thư Chung HĐGM VN -2022)

**THÁNG 01-2023
PM. CAO HUY HOÀNG**

LỜI TỎ TÌNH

THÁNG 01-2023

MỪNG XUÂN QUÝ MÃO



HƯỚNG TỚI
MỘT HỘI THÁNH HIỆP HÀNH
“Mối hiệp thông giữa các tín hữu
được xây dựng trên nền tảng Lời Chúa”
(Trích Thư Chung HĐGM VN -2022)

Xin chia sẻ với mọi người, món quà mà Chúa đã ban tặng cho tôi.

Nguyện Lời Chúa thấp lên trong chúng ta ngọn lửa yêu nồng, để còn được sống những ngày bình yên hạnh phúc bên nhau trong cõi đời tạm này.

Quý mến
PM. Cao Huy Hoàng
31-12-2022

**Trích Thư Chung gửi Cộng đoàn Dân Chúa
VỀ GIÁO HỘI HIỆP HÀNH
Của HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM**

5- Riêng năm 2023, với chủ đề “Củng cố sự hiệp thông”, chúng tôi đề nghị những thực hành cụ thể như sau:

a- Môi hiệp thông giữa các tín hữu được xây dựng trên nền tảng Lời Chúa. Cần cổ võ việc đọc Kinh Thánh đối với cá nhân, việc chia sẻ Lời Chúa trong gia đình hoặc trong nhóm nhỏ, để Lời Chúa thấm nhập cuộc sống. Đối với các linh mục, nhiệm vụ quan trọng nhất là loan báo Lời Chúa. Ước mong các vị chủ chăn quan tâm dành thời gian chuẩn bị bài giảng trong các cử hành Phụng vụ, mở các lớp học Thánh Kinh và giúp anh chị em tín hữu được nuôi dưỡng bằng Lời hằng sống.

b- Bí tích Thánh Thể là nguồn suối hiệp thông. Khi chúng ta rước Mình và Máu Chúa Kitô, chúng ta được hiệp thông với Chúa và được liên kết với nhau (x. 1 Cr 10,16-17). Vì thế, các tín hữu cần tham dự thánh lễ cách tích cực và sống động, nhờ đó ngày càng củng cố mối hiệp thông với Chúa và với nhau trong Chúa. Cũng cần giúp các tín hữu hiểu biết Phụng vụ, như Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi trong Tông Thư về đào tạo Phụng vụ cho Dân Chúa (Desiderio Desideravi), ban hành ngày 29-6-2022.

c- Sự hiệp thông trong Giáo hội không chỉ được thể hiện qua Phụng vụ, mà còn qua tình tương thân tương ái, thành tâm lắng nghe nhau trong cộng đoàn, và qua những nghĩa cử bác ái giữa những

người đồng đạo cũng như đối với anh chị em không cùng niềm tin. Ngày nay, với những thành tựu khoa học, cuộc sống vật chất được cải thiện rõ rệt, nhưng tình người lại có nguy cơ giảm sút. Chúng ta cần quan tâm đến người cao tuổi, người mắc ngăn trở hôn phối hoặc gặp khó khăn trong hôn nhân, người khuyết tật, người nghèo khổ, dân tộc thiểu số, anh chị em xa quê và những nạn nhân thiên tai. Mỗi quan tâm này cần phải được thực hiện cách cụ thể và mang tính lâu dài, nhằm nâng đỡ những người bất hạnh. Đức bác ái là cốt lõi giáo huấn của Chúa Giêsu. Người dạy chúng ta: khi chúng ta giúp đỡ người nghèo khổ là giúp đỡ chính Chúa (x. Mt 25,31-46).

d- Trong xã hội hôm nay, các phương tiện truyền thông rất đa dạng và ngày càng hiện đại. **Người tín hữu cần tiếp cận và sử dụng các phương tiện truyền thông để hoà nhập với thế giới hiện đại, trau dồi kiến thức và học hỏi Lời Chúa.** Tuy vậy, có không ít những hậu quả tiêu cực từ truyền thông, nên cũng cần thận trọng trong việc đón nhận và chuyển tải thông tin. Hiện nay, một số trang mạng mang danh Công giáo, nhưng lại đăng tải những nội dung thiếu kiểm chứng, đặt những tựa đề giật gân, với mục đích thu hút sự chú ý của độc giả. Những thông tin sai lạc này làm tổn hại nghiêm trọng hình ảnh của Giáo hội và gây hoang mang nơi người tín hữu. Những người làm công tác truyền thông cần lưu ý đến lương tâm và đạo đức, theo nguyên tắc: loan báo Sự Thật trong Đức Ái. Truyền thông phải là phương tiện kết nối con người trong tình thân nghĩa, chứ không phải để gieo rắc hoang mang chia rẽ, thậm chí gây thù hận và đẩy người khác đến đường cùng.

01/01 CHÚA NHẬT.

**Ngày thứ tám trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh.
THÁNH MA-RI-A, MẸ THIÊN CHÚA, lễ trọng.
Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21.**

Phúc Âm: Lc 2, 16-21

"Họ đã gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi... và tám ngày sau người ta gọi tên Người là Giêsu".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ.

Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ.

Khi đã đủ tám ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên Người là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

HOÀ BÌNH NHỜ CÓ “THIÊN CHÚA Ở CÙNG”

"Họ đã gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi... và tám ngày sau người ta gọi tên Người là Giêsu".

Ngày đầu năm mới, Phụng Vụ Giáo Hội mừng kính Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và cầu nguyện cho hoà bình thế giới.

Lời Sách Dân Số cho biết: Thiên Chúa luôn chúc lành và gìn giữ con người, luôn tỏ nhan thánh và xót thương con người, Thiên Chúa ghé mắt lại và ban bằng yên cho con người. Thánh Phao-lô xác nhận: khi đã tới lúc thời gian viên

mãn, Thiên Chúa đã sai Con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ, sinh dưới chế độ Luật, để cứu chuộc những người ở dưới chế độ Luật, hầu cho chúng ta được nhận làm dưỡng tử.

Mẹ Maria, được gọi là Mẹ Thiên Chúa, vì được phúc “Thiên Chúa ở cùng”, được cru mang Con Thiên Chúa, hạ sinh Con Thiên Chúa là Đấng Cứu Chuộc con người. Ôn phúc này Thiên Chúa dành cho Mẹ trước tiên, và duy nhất giữa loài người.

Quả thực, chỉ có “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”, thì chúng ta mới được bình an, được hạnh phúc. Nếu không có “Thiên Chúa ở cùng”, cuộc sống con người luôn bất an, bất hạnh.

Mừng kính Mẹ Thiên Chúa, chúng ta cầu xin ơn bình an cho tâm hồn, cho gia đình, cho đất nước, cầu xin hoà bình cho thế giới. Bình an, hay hoà bình chỉ có được khi có Thiên Chúa ở cùng. Và, Thiên Chúa đã “muốn ở cùng” và đã “đến ở cùng” chúng ta. Việc còn lại của chúng ta là dọn sạch cõi lòng như ướ và mở rộng lòng ra đón Chúa Giê-su, đón nhận Lời Người, sống theo Lời Người dạy là yêu mến Chúa, yêu mến nhau. Đừng tự vô lý khi mong được bình an mà không muốn được Thiên Chúa ở cùng, mà vẫn để lòng chất chứa những thứ phàm trần hư đốn!

Lạy Mẹ Maria Nữ Vương Hoà Bình, xin giúp chúng con làm hoà với Chúa, làm hoà với nhau, và thương khấng ban ơn bình an cho tâm hồn, cho gia đình, cho đất nước và thế giới. Amen.

Ngày thế giới cầu nguyện cho hòa bình (1968).

Đức Ma-ri-a là người đã trải qua những mối lo âu và vất vả của cuộc sống trần gian, những mệt mỏi của công việc nặng nhọc hằng ngày, những gian khổ và thử thách của kiếp nghèo, và những nỗi buồn sâu trên đồi Can-vê; nguyện xin Mẹ đến cứu giúp những nhu cầu của Giáo Hội và của toàn thể nhân loại. Nguyện xin Mẹ lắng tai dịu dàng nghe lời khẩn cầu tha thiết của những người khắp hoàn cầu đang kêu xin Mẹ ban ơn

bình an. Xin Mẹ chiếu sáng tâm trí của những người đang lãnh đạo các quốc gia. Và cuối cùng, nguyện xin Mẹ khẩn cầu Thiên Chúa, Đấng làm chủ gió bão, dẹp yên những dông tố trong những cơn tim gây hấn của con người và ban cho chúng ta hoà bình trong thời đại này.

Điều chúng ta đang tìm kiếm là nền hoà bình đích thực dựa trên những nền tảng vững chắc về công lý và tình thương, dựa trên một nền công lý thừa nhận những quyền lợi hợp pháp của những người yếu thế cũng như của những người mạnh thế; dựa trên một tình thương gìn giữ con người khỏi rơi vào sai lầm xuyên qua mỗi ưu tư thái quá cho những lợi ích riêng của bản thân họ. Vì vậy, quyền lợi của người này có thể được đảm bảo, trong khi quyền lợi của những người khác lại bị lãng quên hoặc bị xúc phạm (Đức Phao-lô VI).

02/01 THỨ HAI MÙA GIÁNG SINH

1Ga 2,22-28; Ga 1,19-28.

Phúc Âm: Jo 1,19-28

"Có một Đấng sẽ đến sau tôi, nhưng chính Đấng đó đã có trước tôi"

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan.

Đây là chứng của Gioan, khi những người Do thái từ Giêrusalem sai các vị tư tế và các Thầy Lêvi đến hỏi ông: "Ông là ai?"

Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng: "Tôi không phải là Đấng Kitô".

Họ liền hỏi: "Nhu vậy là thế nào? Ông có phải là Elia chăng?"

Gioan trả lời: "Tôi không phải là Elia".

"Hay ông là một đấng tiên tri?"

Gioan đáp: "Không phải".

Họ liền bảo: "Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?"

Gioan đáp: "Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo".

Và những người đã được sai đến đều thuộc nhóm biệt phái.

Họ hỏi Gioan rằng: "Nếu ông không phải là Đức Kitô, cũng không là Elia, hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa?"

Gioan trả lời: "Tôi làm phép rửa trong nước; nhưng giữa các người, có Đấng mà các người không biết.

Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Đấng đó đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người".

Việc này xảy ra tại Betania, bên kia sông Giođan, nơi Gioan làm phép rửa.

Đó là Lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

GIỚI THIỆU CHÚA GIÊ-SU CHO NGƯỜI, CHO ĐỜI

“Đấng sẽ đến sau tôi, là Đấng đó đã có trước tôi”

Người Do Thái chất vấn Gioan Tiền Hô về thân phận của ông: “Có phải ông là Elia không? Có phải ông là Đấng Ki-tô không?”; nhưng ông đã xác nhận cách chính xác và khiêm nhường rằng: ông chỉ là tiếng kêu trong hoang địa hãy dọn đường cho Chúa đến. Đấng Ki-tô đến sau ông, nhưng có trước ông! Và ông không đáng cởi dây giày cho Người!.

Hoá ra, Gioan Tiền Hô đã nhận từ Thiên Chúa một sứ vụ rất đặc biệt, một vai trò rất nổi bật trong phút tương phùng, trong giờ giao duyên giữa Trời với đất. Thế nhưng, không vì sứ vụ và vai trò ấy mà ông ảo tưởng tất cả là của mình, là do mình, là bởi mình. Ông đã đánh mất cái vinh dự của mình đi, để giới thiệu Thiên Chúa và kế hoạch cứu rỗi của Người cho nhân loại.

Chúa Giê-su đã Giáng Sinh. Mỗi tín hữu đã được ơn đón nhận Chúa Giáng Sinh vào trong lòng mình, trong nhà mình, thật hạnh phúc; và bây giờ, mặc nhiên, mỗi tín hữu cũng có sứ vụ giới thiệu Chúa Giê-su cho mọi người. Nhưng, đức khiêm

nhượng không cho phép người giới thiệu Chúa Giê-su cho người cho đời, mà không sống Tin Mừng của Người. Chúa muốn chúng ta hãy “Sống Theo Lời Chúa, trước khi mời gọi mọi người “Sống Theo Lời Chúa’. Không có gì là bởi chúng ta, của chúng ta cả, tất cả là do hồng ân Chúa. Ai kiêu căng giới thiệu chính cái tôi của mình, thì việc loan Tin Mừng sẽ thất bại.

Lũ lụt! Anh Éch ở miền Trung ngâm giữa thanh tre, nhờ hai chị cò ngâm hai đầu thanh tre bay lên và bay vào Nam để tránh lụt. Cô bác chim thấy cảnh tình hấp dẫn hỏi: “Đứa nào có sáng kiến hay vậy?”. Anh Éch khoái chí trả lời: “Tao chứ ai!”.

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình giới thiệu Chúa Giê-su cho đời, bằng cách sống đúng Lời Người dạy, là yêu mến Chúa, yêu thương nhau và yêu thương giúp đỡ mọi người. Amen.

03/01 THỨ BA MÙA GIÁNG SINH

Kính Danh rất thánh Chúa Giêsu.

1Ga 2,29–3,6; Ga 1, 29-34.

Phúc Âm: Ga 1,29-34

"Đây Chiên Thiên Chúa"

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan.

Ngày hôm sau, Gioan thấy Chúa Giêsu đến với mình thì nói: Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian.

Đây chính là Đấng mà tôi đã nói rằng: Có người đến sau tôi, nhưng cao trọng hơn tôi, vì Người vốn có trước tôi.

Phần tôi, trước tôi không biết Người, nhưng tôi đã đến làm phép rửa bằng nước, để Người được tỏ mình ra trong Israel.

Và Gioan đã làm chứng rằng: Tôi đã thấy Thánh Thần như con chim bồ câu từ trời xuống ngự trên Người.

Và trước tôi không biết Người, nhưng Đấng đã sai tôi làm phép rửa trong nước bảo tôi: Người thấy Thánh Thần ngự

xuống trên ai, thì chính người đó là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.

Tôi đã thấy và làm chứng rằng: Người là Con Thiên Chúa.
Đó là Lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

CON CHIÊN THIÊN CHÚA, GÁNH TỘI TRẦN GIAN

“Đây Chiên Thiên Chúa”

Ông Gioan Tiên Hồ giới thiệu Chúa Giê-su với mọi người, rằng: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian”.

Con chiên, là con vật nuôi quen thuộc, rất đơn sơ hiền lành, vẫn thường được dùng làm hy lễ để thượng tiến Thiên Chúa trong đời sống tâm linh của người Do Thái. Khi dùng từ Con Chiên Thiên Chúa, thánh Gioan Tiên Hồ nhắc lại cho dân Do Thái kỷ niệm của Con Chiên Vượt Qua: con chiên chịu sát tế, lấy máu bôi trên cửa nhà, làm dấu chỉ của người có tên trong danh sách vượt qua. Đồng thời, Thánh Gioan Tiên Hồ tiên báo về giá máu cứu chuộc của Chúa Giê-su trên thập giá. Bởi, Người sẽ gánh lấy mọi tội lỗi của nhân loại, và chịu sát tế như con chiên bị đem đi giết trên thập giá, để làm hy lễ thượng tiến Thiên Chúa Cha. Đây là hy lễ duy nhất làm đẹp lòng Chúa Cha, để Chúa Cha ban ơn thứ tha và cứu nhân loại khỏi chết ngàn đời!

Lời Chúa mời gọi chúng ta một lần nữa xác tín: Chúa Giê-su, Con Chiên Thiên Chúa, là hy lễ vượt qua mới của Tân Ước, vượt qua sự chết ngàn thu đến sự sống đời đời.

Mỗi chúng ta được gọi là con chiên trong đoàn chiên của Chúa Giê-su Ki-tô, vì chính Người là Mục Tử Nhân Lành - Vị mục tử không chỉ chăn dắt đoàn chiên bằng Lời dạy, mà còn thí mạng mình chết thay cho đoàn chiên, mà còn dâng hiến chính sự sống của mình là Thánh Thể để làm của ăn nuôi dưỡng đoàn chiên trên hành trình dương thế, để mỗi con chiên

đều có đủ sức khỏe, sức mạnh mà tiến về quê hương vĩnh cửu ở trên trời.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình xác tín Chúa Giê-su là Đấng Cứu Chuộc duy nhất, để sốt sắng lắng nghe và sống Lời Người dạy, rước lấy Thánh Thể Người, yêu thương bẻ tấm bánh đời mình ra nuôi sống mọi người, “cho kẻ đói ăn, cho người khát uống”, để được Người đưa vào cõi sống muôn đời. Amen.

04/01 THỨ TƯ MÙA GIÁNG SINH

1Ga 3,7-10; Ga 1, 35-42.

Phúc Âm: Ga 1,35-42

"Chúng tôi đã gặp Đấng Cứu Thế".

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: Đây là Chiên Thiên Chúa.

Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Chúa Giêsu, Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo mình, thì nói với họ: "Các ngươi tìm gì?"

Họ thưa với Người: "Rabbi, nghĩa là thưa Thầy, Thầy ở đâu?"

Người đáp: "Hãy đến mà xem".

Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười.

Anrê, em ông Simon Phêrô, một trong hai người đã nghe Gioan nói và đã đi theo Chúa Giêsu.

Ông gặp Simon anh mình trước hết và nói với anh: "Chúng tôi đã gặp Đấng Messia, nghĩa là Đấng Kitô".

Và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: "Ngươi là Simon, con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kêpha, nghĩa là Đá".

Đó là Lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

ĐẾN XEM NƠI NGƯỜI Ở, VÀ Ở LẠI VỚI NGƯỜI **“Chúng tôi đã gặp Đấng Cứu Thế”.**

Nghe Gioan Tiên Hô giới thiệu về Chúa Giê-su, hai môn đệ của ông là An-rê và Gioan đã đi theo Người. Họ không biết bắt đầu từ đâu, nhưng Chúa Giê-su đã lên tiếng trước: “Các anh tìm gì”. Họ hỏi: “Thầy ở đâu” và Người nói: “Hãy đến mà xem”.

Họ đã “đến xem nơi Người ở, và ở lại với Người” hôm ấy. Rồi An-rê nói với em mình là Si-mon rằng: “Chúng tôi đã gặp Đấng Messia, nghĩa là Đấng Ki-tô”. Ông dẫn Si-mon tới với Chúa Giê-su. Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: “Người là Simon, con ông Gioan, người sẽ được gọi là Kêpha, nghĩa là Đá”.

“Đến xem nơi Người ở và ở lại với Người” để thấu hiểu hoàn cảnh, nhân cách, tâm ý, và chính sứ vụ của Người nữa, để có thể thấu hiểu, yêu thương và chia sẻ sứ vụ với Người. Đây phải là việc thật chính đáng, thật cần thiết cho những người theo Chúa Ki-tô, những người muốn làm môn đệ Người.

Trời chập tối, ông bà Tư uống nước vui vẻ trước sân nhà, ông Năm hàng xóm ghé chơi. Bỗng hỏi, hôm nay ông bà có gì vui thế? Ông Tư trả lời: “Mình già rồi, không đi lễ được, phải ở nhà. Thấy con dâu và hai đứa cháu nội sốt sắng đi lễ thường, siêng năng đi học giáo lý ngày Chúa Nhật, hai già này không còn gì vui hơn, anh Năm à!”. Thoắt cái, ông Năm chứng kiến tận mắt, ba mẹ con đóng cửa trước, ra đi lễ. Thành cháu nội nhỏ, ngồi sau xe ngoái lại: “Con đi lễ, ông nội ngó nhà giùm con”.

Ước gì các gia đình làm gương sáng đạo đức, ước gì các gia đình trẻ sốt sắng lo lắng cho con cái “đến mà xem nơi Người ở, và ở lại với Người, trong bàn tiệc Lời Chúa, trong bàn tiệc Thánh Thể, trong bàn tiệc huynh đệ cộng đoàn thiếu nhi giáo xứ, trong buổi các sinh hoạt của những tông đồ tương lai”.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu mến Chúa Giê-su, sống Lời Chúa và Thánh Thể Chúa, để trở nên môn đệ Chúa. Amen.

05/01 THỨ NĂM MÙA GIÁNG SINH

1Ga 3,11-21; Ga 1, 43-51.

Phúc Âm: Ga 1,43-51

"Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel"

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu định đi Galilêa.

Người gặp Philipphê và nói với ông: "Hãy theo Ta".

Philipphê là người thành Bêtsaida, quê quán của Anrê và Phêrô.

Philipphê gặp Nathanaen và nói với ông: "Đáng đã được Moisen ghi trong Luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã gặp rồi: đó là Giêsu con ông Giuse, người thành Nazarét".

Nathanaen đáp: "Bởi Nazarét nào có cái chi hay?".

Philipphê nói: "Hãy đến mà xem".

Chúa Giêsu thấy Nathanaen đi tới mình, thì nói về ông: "Đây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối".

Nathanaen đáp: "Sao Ngài biết tôi?"

Chúa Giêsu trả lời rằng: "Trước khi Philipphê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi".

Nathanaen thưa lại rằng: "Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel".

Chúa Giêsu trả lời: "Vì Ta đã nói với ngươi rằng: ta đã thấy ngươi dưới gốc cây vả, nên ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa".

Và Người nói với ông: "Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các Thiên Thần Chúa lên xuống trên Con Người".

Đó là Lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

MỜI MỌI NGƯỜI “HÃY ĐẾN MÀ XEM”

“Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel”

Philipphê chia sẻ “niềm vui gặp Chúa” với Nathanaen: “Đấng đã được Môisen ghi trong Luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã gặp rồi: đó là Giêsu con ông Giuse, người thành Nazarét”. Nathanaen phản ứng: “Nazarét nào có cái chi hay?”. Philipphê nói: “Hãy đến mà xem”. Và quả thực, khi Nathanaen đến với Chúa Giê-su, ông hiểu ra, Người đã thấu suốt ông khi ông còn suy tư dưới gốc cây vả. Bấy giờ ông vui mừng thốt lên: “Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel”.

Chia sẻ niềm vui gặp Chúa và mời mọi người đến với Chúa, là bổn phận của mỗi Ki-tô hữu. Thế nhưng, các Ki-tô cần phải cầu nguyện và kiên trì, bởi thế gian ma quỷ luôn cản trở con người ta đến với Chúa. Có những lương dân ở chung quanh nhà thờ, ngay trước nhà thờ, nhưng không “bước vào nhà thờ mà xem”, bởi họ đã từng nghe những kẻ vô thần tuyên truyền rằng: “ở đó, nào có cái chi hay. Họ thờ một người chết trên thập giá!”.

Ông Tư kể chuyện Đức Cha Nicolas Phan Thiết có lần nói: “Cứ xây nhiều nhà thờ đi, cứ mời mọi người đến nhà thờ đi, cứ sống tốt lành đi...rồi đây, những kẻ vô thần kia sẽ theo đạo hết, không ai dám giơ chân mà đập mũi nhọn đâu!”. Cha Gioan Nguyễn Văn Hào hồi còn ở Giáo Xứ Ma Lâm, vẫn thường mời lương dân đến nhà thờ mà xem. Ngài nói: “Cứ mời họ đến xem, còn việc nói gì, thì để Chúa Thánh Thần nói với họ”.

Ước gì các gia đình sống Tin Mừng Chúa Giê-su, củng cố đức tin cậy mến, sống tốt lành và yêu thương mọi người, để mời mọi người đến với Chúa. Xin đừng sống thiếu thành thật, thiếu công bằng, thiếu bác ái, mà cản trở mọi người đến với Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình sống yêu thương bình an, để mời mọi người ‘hãy đến mà xem’ Chúa đang sống trong gia đình, và Người ban cho gia đình niềm vui hạnh phúc. Amen.

06/01 THỨ SÁU MÙA GIÁNG SINH

1Ga 5,5-13; Mc 1,7-11

Phúc Âm: Mc 1, 6b-11

"Con là con yêu quý của Cha, con đẹp lòng Cha mọi đàng".

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Marcô.

Khi ấy Gioan rao giảng rằng: "Có Đấng đến sau tôi, nhưng quyền lực hơn tôi, tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây giày cho Người.

Phần tôi, tôi đã rửa anh em trong nước, nhưng Người, Người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần.

Và đã xảy ra là trong những ngày đó, Chúa Giêsu từ Nazarét xứ Galilêa đến và chịu phép rửa bởi Gioan ở sông Giođan.

Khi vừa lên khỏi nước, Người liền thấy trời mở ra, thấy Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống trên mình.

Và có tiếng từ trời: Con là con yêu quý của Cha, con đẹp lòng Cha mọi đàng.

Đó là Lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

SÔNG ĐẸP LÒNG CHÚA CHA MỌI ĐÀNG

"Con là con yêu quý của Cha, con đẹp lòng Cha mọi đàng".

Chúa Giê-su khiêm hạ đến xin phép rửa của Gioan. Thật là việc lạ lùng trước mắt loài người. Bởi, nếu phép rửa của Gioan là dấu chỉ của sám hối và thanh tẩy, thì Chúa Giê-su có tội lỗi gì mà phải sám hối, có gì vết gì, có như uest nào mà phải thanh tẩy. Hoá ra, việc đến xin chịu phép rửa là do Người vâng thánh ý, theo chương trình của Chúa Cha, mà tự đồng hoá mình với

thân phận con người tội lỗi. Vì thế, khi Người chịu phép rửa giữa muôn người, thì Chúa Cha mặc khải cho con người biết về cả Ba Ngôi Thiên Chúa: Thánh Thần Chúa như chim bồ câu đậu xuống trên đầu Người, và tiếng Chúa Cha tuyên phán: “Con là con yêu quý của Cha, con đẹp lòng Cha mọi đàng”.

Lời Chúa nhắc nhở chúng ta về hồng ân Bí tích Rửa tội, chúng ta được sạch mọi tội nhờ lòng tha thứ, và còn được vinh dự trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa. Bấy giờ Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trị trong con người bé nhỏ của chúng ta.

Con rể của bà Tư được rửa tội ở nhà thờ Mân Côi Gò Vấp. Khi cha Duy xối nước, bà mừng khóc ngon lành. Có người hỏi tại sao. Bà trả lời: “Nay có thêm một người con yêu quý của Chúa Cha. Việc lạ lùng ấy không phải do con gái tôi, và cũng chẳng có ai làm được. Đây là hồng ân lớn lao của Chúa Thánh Thần! Cầu xin cho cậu ấy sống đẹp lòng Chúa Cha mọi đàng”.

Có người nói rằng, điều đáng buồn nhất của các cha mẹ, không phải là chuyện con cái không làm ăn nên nổi, hay hư đốn vì những tệ nạn xã hội, nhưng đáng buồn nhất là con cái không có lòng tin cậy mến Chúa và không sống xứng đáng là con Chúa.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình quý chuộng hồng ân thanh tẩy và vinh dự nghĩa tử của Thiên Chúa, để sống đẹp lòng Chúa, là sống với tâm tình người con hiếu thảo, vâng phục thánh ý Chúa Cha qua việc thực hiện Lời Chúa Giê-su đã dạy. Amen.

07/01 THỨ BẢY MÙA GIÁNG SINH

1Ga 5,14-21; Ga 2,1-11.

Phúc Âm: Ga 2, 1-12

"Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa"

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan.

Khi ấy có tiệc cưới tại Cana xứ Galilêa.

Và có mẹ của Chúa Giêsu ở đó.

Chúa Giêsu và các môn đệ Người cũng được mời dự tiệc cưới.

Và bỗng thiếu rượu, mẹ Chúa Giêsu nói với Người: "Họ hết rượu rồi".

Chúa Giêsu nói với mẹ: "Hỡi bà, tôi với bà có can chi đâu, giờ tôi chưa đến".

Mẹ Người nói với những người giúp việc: "Hãy theo tôi, phải làm theo".

Ở đó có sáu chum đá, dùng vào việc thanh tẩy của người Do thái, mỗi chum đựng được hai hoặc ba thùng nước.

Chúa Giêsu bảo họ: "Hãy đổ nước đầy các chum".

Họ đổ đầy tới miệng.

Và Chúa Giêsu bảo họ: "Bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc", và họ đã đem đi.

Khi người quản tiệc ném thử nước đã hóa thành rượu, ông không biết tự đâu ra, nhưng những người giúp việc đã múc nước thì biết, ông mới gọi tân lang mà nói: "Ai cũng đều đem rượu ngon ra trước, khi khách đã ngà ngà thì mới đem rượu xoàng hơn. Còn ông, ông lại giữ rượu ngon cho tới giờ này".

Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa, và đã tỏ vinh quang Người và các môn đệ Người tin Người.

Đó là Lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

NGƯỜI BẢO GÌ, CÁC ANH CỨ LÀM THEO

“Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa”.

Chuẩn bị trang trí cho Lễ Giáng Sinh năm nay, năm Giáo Hội Hiệp Hành, mấy ông Hội Đồng Mục Vụ xin cha sở cho một câu chủ đề để làm băng rôn trước nhà thờ. Cha sở bảo: “Thiên Chúa vui thích ở giữa dân Người”. (Tv 149, 4a). Có

ông bảo: “Chẳng có gì hiệp hành cả”. Cha sở giải thích: “Từ trên cao ấy, xuống thấp tận nơi này, đi khắp đó đây, mà không hiệp hành đó sao?”

Trong tiệc cưới nhà ai kia ở Ca-na, có nhiều khách, nhưng có ai ngờ, vị khách mang tên Giê-su lại là vị khách đã bước xuống từ trời cao thăm thăm. Và Người làm cho bao con tim đã vui trở lại, ngay vào thời khắc tưởng chừng như không còn gì để vui.

Chúa Giê-su làm phép lạ nước lã hoá rượu ngon, nhờ Mẹ Người sớm nhìn thấy sự bối rối lo âu của chủ tiệc khi hết rượu. Và Mẹ Maria nói: “Người bảo gì các anh cứ làm theo”.

Nếu thuở khai nguyên, Lời đã phán, liền có mọi sự; thì hôm nay “Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và đã cư ngụ giữa chúng ta”. Lời Chúa Giê-su cứu chúng ta khỏi mọi điều nguy khốn, khỏi mọi nỗi lo âu. Lời Người làm mới lại trong chúng ta niềm tin vào Thiên Chúa Xót Thương vui thích ở giữa dân Người.

Ước gì lời Mẹ dặn “Người bảo gì các anh cứ làm theo”, sẽ còn ghi mãi vào lòng chúng ta, để chúng ta luôn “lắng nghe và thực hiện Lời Chúa Giê-su dạy”, và để Chúa Giê-su thực hiện muôn phép lạ trong gia đình chúng ta. Mỗi nhà hãy vui mừng, vì Người đang hiện diện, cùng hiệp hành với gia đình, cùng thấm đẫm mồ hôi, nước mắt, cùng chan chứa niềm vui nụ cười, và nhất là, Lời Người làm cho gia đình bình an, hạnh phúc.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình nhớ lời Mẹ dặn: “Người bảo gì, các anh cứ hãy làm theo” để luôn lắng nghe và thực hiện Lời Chúa dạy, ngay trong gia đình bé nhỏ thân yêu của mình. Amen.

08/01 CHÚA NHẬT. LỄ HIỂN LINH

Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12.

Phúc Âm: Mt 2, 1-12

"Chúng tôi từ phương Đông đến thờ lạy Đức Vua".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Đông phương tìm đến Giê-rusalem. Các ông nói: "Vua người Do-thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người". Nghe nói thế, vua Hêrôđê bối rối, và tất cả Giêrusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: "Tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời do Đấng Tiên tri đã chép: Cả người nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa, không lẽ gì người bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giuđa, vì tự nơi người sẽ xuất hiện một thủ lãnh, Người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của Ta".

Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bêlem và dặn rằng: "Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về Hải Nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho Trẫm, để cả Trẫm cũng đến triều bái Người". Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kia ngôi sao họ xem thấy ở Đông phương, lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ Hải Nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hải Nhi và Bà Maria Mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người. Rồi, mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mệnh báo đừng trở lại với Hêrôđê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
CON CÓ MUỐN LÀM MỘT NGÔI SAO LẠ KHÔNG?
“Chúng tôi từ phương Đông đến thờ lạy Đức Vua”.

Ngôi Con Chúa làm người, đây Tin Mừng Giáng Sinh, đây ánh sáng mới bùng lên từ Giê-ru-sa-lem, chiếu toả khắp nơi, để mọi dân tộc đều thờ lạy Chúa, bởi các dân ngoại cũng đồng thừa tự lời hứa cứu độ của Thiên Chúa. Đó là ý nghĩa của bài đọc Isaia, bài đáp ca Thánh vịnh 71 và bài thư thánh Phaolô gửi Ê-phê-sô. Còn bài Tin Mừng, ánh sao lạ trên bầu trời Be-lem đã dẫn đường ba nhà đạo sĩ từ phương Đông đến triều bái Hài Nhi Giê-su mới sinh, với lễ vật “Vàng, Nhũ Hương, Mộc Dược”.

Ánh sao lạ, chuyện kể đêm Noel năm nào, mẹ dắt con trai 5 tuổi đi lễ đêm Giáng Sinh. Cậu bé ngỡ ngàng vì chiếc ngôi sao trên cao kia sáng quá... Cậu bé hỏi: “Cái gì sáng thế mẹ”. Mẹ trả lời “Ngôi sao lạ đó con. Ngôi sao ấy chiếu dội ánh sáng xuống hang đá Be lem, để chỉ cho người ta biết mà đến thờ lạy Chúa Giáng Sinh. Con có muốn làm một ngôi sao lạ không?”. “Dạ có”. Kỷ niệm ấy còn mãi trong lòng cậu bé, dù lúc ấy cậu vẫn chưa hiểu được gì. Đến hôm nay, cậu bé đang là Đại Chủng Sinh, năm thứ ba ở Đại Chủng Viện Xuân Lộc.

Mừng lễ Hiển Linh nơi các gia đình, ước gì những người làm cha mẹ tỏ bày lòng yêu mến thờ phượng Chúa cách chân thành như ba nhà đạo sĩ, cho con cái thấu hiểu, và noi theo. Bây giờ, các cha mẹ sẽ là những đạo sĩ dâng cho Chúa tất cả “vàng, mộc dược, nhũ hương” là con cái yêu quý của mình. Bây giờ, mỗi gia đình sẽ nên “ánh sao lạ” của Thiên Chúa, dẫn đường nhiều người đến với Chúa để hưởng ơn cứu độ. Mong đừng có ai muốn tìm gặp Thiên Chúa với ý hướng đen tối, với chót lưỡi đầu môi như Herode, bởi sẽ phải chuốc lấy án phạt ngàn đời.

Lạy Chúa, Giê-su Giáng Sinh, xin dâng gia đình chúng con cho Chúa, dâng tấm lòng chân thành yêu mến Chúa, dâng mọi nỗi vui buồn, với lòng tín thác vào lòng Chúa xót thương. Amen.

09/01 THỨ HAI CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
Is 42,1-4.6-7 (hoặc Cv 10,34-38); Mt 3,13-17.

Phúc Âm: Mt 3, 13-17

"Khi chịu phép rửa, Chúa Giêsu thấy Thánh Thần Chúa ngự xuống trên mình Người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ xứ Galilêa mà đến với Gioan ở sông Giođan, để ông làm phép rửa cho. Nhưng Gioan can Người rằng: "Chính tôi phải được Ngài rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi sao?" Chúa Giêsu liền đáp lại: "Không sao, vì chúng ta cần chu toàn bổn phận như thế". Và bấy giờ ông Gioan chiều ý Người. Chúa Giêsu chịu phép rửa, rồi bước lên khỏi nước. Ngay đây các tầng trời mở ra, và Người thấy Thánh Thần Chúa ngự xuống như một bồ câu và đậu trên Người. Và ngay lúc ấy, có tiếng từ trời phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Con đẹp lòng Ta".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

KHIÊM NHƯỜNG SỐNG NIỀM VUI TỰ HUỖ

"Khi chịu phép rửa, Chúa Giêsu thấy Thánh Thần Chúa ngự xuống trên mình Người".

Thiên Chúa có ý định thánh thiện của Người, khi Người chọn sông Giođan là nơi thấp nhất trên địa cầu này, làm nơi cho Gioan làm phép rửa, và cũng làm nơi cho Con của Người chịu phép rửa bởi Gioan. Đã là nơi thấp, mà người chịu phép rửa còn phải chìm mình xuống mặt nước thấp nhất, để tẩy sạch tội đời. Và cả Chúa Giê-su nữa, Con Thiên Chúa, Đấng Vô Tội, Đấng chí thánh, khi bằng lòng nhận phép rửa bởi Gioan, thì cũng chìm mình xuống nước như những tội nhân. Chuyện thực lạ lùng!

Hoá ra, ý của Chúa Cha là khi Ngôi Chúa Con đã làm con người, thì Ngôi Chúa Con cũng phải chấp nhận mặc lấy thân

phận người mong manh, đau khổ, tội lỗi như những con người, để biến cái mong manh thành vĩnh cửu, biến cái đau khổ thành niềm vui, biến tội lỗi thành ơn thứ tha vô lượng.

Bấy giờ, vì Ngôi Con khiêm nhượng, vâng phục, và thực hiện ý Chúa Cha, mà Chúa Cha đã tuyên phán cho Con và cho mọi người biết rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Con đẹp lòng Ta”.

Lời Chúa mời gọi các gia đình sống khiêm nhượng và yêu thương như Chúa Giê-su. Khiêm nhượng mới có lòng sám hối. Cha mẹ có khiêm nhượng mới chịu đim mình xuống mà nhận phần lỗi về mình trước khi sửa phạt các con. Khiêm nhượng mới có lòng xót thương. Cha mẹ có khiêm nhượng mới dám cúi mình xuống mà hy sinh phục vụ con cái. Những người con đã có tuổi, có bề thế cơ ngơi sự nghiệp, có chức có quyền, phải thực sự khiêm nhượng, mới có thể nhìn nhận người đàn ông đầy lỗi lầm kia là cha mình, để quý mến, trân trọng, để biết ơn, hiếu kính! Anh em có khiêm nhượng, mới giữ được tình huynh đệ.....

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình khiêm nhượng sống niềm vui tự hủy, để yêu Chúa, yêu nhau, và yêu mọi người. Amen.

10/01 THỨ BA TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN

Hr 2,5-12; Mc 1,21-28.

Phúc Âm: Mc 1, 21-28

"Ngài giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền".

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Marcô.

(Đến thành Capharnaum), ngày nghỉ lễ, Chúa Giê-su vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ.

Đang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: "Hỡi Giê-su Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết

ông là ai: là Đấng Thánh của Thiên Chúa". Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: "Hãy im đi, và ra khỏi người này!" Thần ô ứ liền dẫn vật người ấy, thét lên một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: "Cái chi vậy? Đây là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả các thần ô ứ, và chúng vâng lệnh Người". Danh tiếng Người liền đồn ra khắp mọi nơi, và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilêa.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

ĐÁNG CHÂN THẬT KHÔNG NÓI LỜI GIAN DỐI

“Ngài giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền”.

Chúa Giê-su ra đi rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa, và “Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ”.

Vâng, dầu là đáng vẻ, tiếng nói, cung cách của một con người thường, nhưng thực ra là lời của Thiên Chúa quyền năng và xót thương. Phép lạ kèm theo lời giảng dạy để minh chứng quyền năng và lòng xót thương vô biên ấy, là việc của Chúa Thánh Thần đang hiệp hành hoạt động trong Ngôi Chúa Con.

Quả thực, Lời của Chúa Giê-su là Lời của Ngôi Con Thiên Chúa tốt lành, thánh thiện, chân thật, mang lại yêu thương bình an và hạnh phúc cho con người. Đáng chân thật không nói lời gian ngoa dối trá. Chỉ có người gian ngoa dối trá, mới nói được lời dối trá, gian ngoa. Đây là điểm khác biệt giữa lời giảng dạy của Chúa Giê-su và lời giảng dạy của các luật sĩ.

Cũng vậy, khi chúng ta không yêu mến kết hiệp mật thiết với Ba Ngôi Thiên Chúa, thì chúng ta cũng chẳng khác gì những luật sĩ, khoe khoang vốn biết của mình về Thiên Chúa,

nhiều hơn là chia sẻ cảm nghiệm sống với Chúa, sống trong Chúa.

Lời Chúa mời gọi các gia đình hãy sống với Chúa Giê-su, trong Chúa Giê-su, để yêu, để sống như Người đã yêu, đã sống; hãy buông bỏ mình đi để Chúa Thánh Thần thực hiện điều Chúa Cha mong muốn nơi mình. Đừng tự phụ vì vốn biết, vì học hàm học vị của mình về môn học Thiên Chúa, nhưng hãy sẻ chia cảm nghiệm hạnh phúc khi được sống trong Người. Nếu chỉ nói về Thiên Chúa, chúng ta làm cố cho thiên hạ nói rằng: “Tôi chẳng thấy đạo của anh có gì hay cả, chỉ là một mớ lý thuyết suông!

Lạy Chúa, xin cho các gia đình sống theo Lời Chúa Giê-su dạy, biến cuộc sống của gia đình thành cuốn Tin Mừng sống động, để mọi người nhìn thấy mà ngợi khen Thiên Chúa. Amen.

11/01 THỨ TƯ TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN

Hr 2,14-18; Mc 1,29-39.

Phúc Âm: Mc 1, 29-39

"Ngài chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau".

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy Chúa Giê-su ra khỏi hội đường. Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Anrê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường, lập tức người ta nói cho Người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các Ngài.

Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến Người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám; và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói, vì chúng biết Người. Sáng sớm tinh sương, Người chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu

nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi tìm Người. Khi tìm được Người, các ông nói cùng Người rằng: "Mọi người đều đi tìm Thầy". Nhưng Người đáp: "Chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để Ta cũng rao giảng ở đó nữa". Và Người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilêa và xua trừ ma quỷ.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

THÂN THƯA VỚI CHÚA VỀ NHỮNG NỖ ĐAU

“Ngài chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau”

Chúa Giê-su chữa lành nhiều người bệnh, nhiều thứ bệnh, nhờ quyền năng và lòng xót thương của Người. Người không phải là bác sĩ giỏi ở trần gian. Người không nhìn sờ gõ nghe và kê toa cho thuốc. Người chỉ mong ai bệnh hãy tin vào Người. Người vẫn thường nói: “Chính đức tin của con đã chữa con”.

Đối với y học, thì nghe ra vô lý, nhưng đối với các Ki-tô hữu, thì đức tin cảm nghiệm được việc lạ lùng huyền nhiệm của Chúa. Thực tế trước mắt, thì chuyện vô lý nhưng lạ lùng ấy vẫn nhan nhản trong đời sống giáo dân và nhiều lương dân. Những người được ơn lành bệnh cách lạ lùng đã cảm tạ Chúa và cao rao quyền năng Chúa khắp nơi và cho mọi người. Bởi vậy, có người kể: “Đã có nhiều người nghèo khổ ở quê tôi, bệnh nặng mà không có tiền đến bệnh viện, nên cứ sống thân nhiên yêu đời, yêu người và tín thác vào lòng Chúa xót thương. Thế mà cũng qua khỏi. Hình như Chúa cho ăn trúng lá cây ngọn cỏ nào mà lành bệnh. Chuyện Chúa làm, ai hiểu cho ra!?”

Có vẻ như người kể không có ý nói khi bệnh thì bắt cần tiền bạc, bác sĩ, hay bệnh viện, nhưng có ý mong chúng ta trước tiên hãy thân thưa, hãy trình bày với Chúa. Chúa có cách lo cách chữa theo thượng trí khôn ngoan của Chúa. Bởi, việc đau

bệnh phần xác, thì Chúa đã biết rõ, nhưng thời gian bệnh phần xác có thể là cơ hội tốt Chúa ban cho, để mỗi người còn nhớ đến thân phận mong manh của mình, để ngộ ra tất cả những khát khao trần gian đều phải ngưng lại, và chỉ còn một khát khao thôi, là thuộc trọn về Chúa. Chúa có thể để cho cơn đau phần xác hành hạ chúng ta, và Chúa chữa lành những thứ bệnh phần hồn!

Lạy Chúa, xin cho các gia đình tỏ bày với Chúa những thứ bệnh phần xác phần hồn, và tin tưởng Chúa chữa lành. Amen.

12/01 THỨ NĂM TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN

Hr 3,7-14; Mc 1,40-45.

Phúc Âm: Mc 1, 40-45

"Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch". Động lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: "Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh". Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Nhưng Người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: "Anh hãy ý tứ đừng nói gì cho ai biết, một hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dân của lễ theo luật Môsê, để minh chứng mình đã được khỏi bệnh". Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng Người.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG, VIỆC CHÚA DIỆU KỲ

"Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch".

Một người cùi đến với Chúa Giê-su, quỳ xuống van xin: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch”. Động lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: "Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh”. Anh đã được sạch, được bình an hạnh phúc.

Ngày ấy, bệnh cùi là loại bệnh lở loét từ ngoài da ăn sâu vào trong thịt người, làm cho người bệnh cụt tay, cụt chân hoặc biến dạng khuôn mặt ra đáng ghê sợ, và nhất là, có khả năng lây nhiễm cộng đồng rất cao. Vì thế, người mắc bệnh cùi như gặp phải một tai hoạ đáng thất vọng, bị cộng đồng xua trừ, tránh né, phải sống cách ly ngoài thành và chết cô đơn buồn thảm.

Tin mừng kể lại rằng: “Chúa Giê-su động lòng thương. Người giơ tay đặt trên người ấy” và chữa lành. Hoá ra, lòng thương xua tan nỗi sợ hãi kinh hoàng, lòng thương xoá hết mọi phân biệt kỳ thị, lòng thương phá vỡ hàng rào cách ngăn, lòng thương đưa Chúa đến gần, lòng thương bắt chấp sự lây nhiễm đáng ngại. Bàn tay Chúa Giê-su đã chạm đến thương tích của phận người, và chữa lành chỗ thương tích, làm mới lại cho xinh đẹp nguyên tuyền. Người cùi được sạch, đã cảm nghiệm niềm vui, hồng ân, và đã cao rao tình thương Chúa khắp nơi.

Ước gì mỗi chúng ta cũng cảm nghiệm được lòng Chúa xót thương, Người đã không bỏ rơi chúng ta khi đau bệnh phần xác, khi tội lỗi như nhớp phần hồn. Người đã chạm đến thân xác tâm hồn của chúng ta qua cái khế chạm ân cần quý giá của người thân, người thương, qua lời ủi an chân tình của biết bao người tốt lành thánh thiện. Và nhất là, người giơ tay xoá tội lỗi như nhớp kinh hoàng của chúng ta qua bí tích hoà giải.

Hãy cao rao lòng Chúa xót thương và việc Chúa diệu kỳ.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình tìm đến Chúa để được chữa lành bệnh xác hồn, và luôn cao rao tình Chúa thương. Amen.

13/01 THỨ SÁU TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN

Hr 4,1-5.11; Mc 2,1-12.

Phúc Âm: Mc 2, 1-12

"Con Người có quyền tha tội dưới đất".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Sau ít ngày, Chúa Giêsu lại trở về Capharnaum; nghe tin Người đang ở trong nhà, nhiều người tuôn đến đông đảo, đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng, và Người giảng dạy họ. Người ta mang đến cho Người một kẻ bất toại do bốn người khiêng. Vì dân chúng quá đông, không thể khiêng đến gần Người được, nên họ dỡ mái nhà trên chỗ Người ngồi một lỗ to, rồi thòng chiếc chõng với người bất toại xuống. Thấy lòng tin của họ, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: "Hỡi con, tội lỗi con được tha". Lúc ấy, có một ít luật sĩ ngồi đó, họ thầm nghĩ rằng: "Sao ông này lại nói thế? Ông nói phạm thượng. Ai có quyền tha tội, nếu không phải là một mình Thiên Chúa". Chúa Giêsu biết tâm trí họ nghĩ như vậy, liền nói với họ: "Tại sao các ông nghĩ như thế? Nói với người bất toại này: "Tội lỗi con được tha" hay nói: "Hãy chỗi dậy, vác chõng mà đi", đàng nào dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các ông biết Con Người có quyền tha tội dưới đất". - Người nói với kẻ bất toại: "Ta truyền cho con hãy chỗi dậy, vác chõng mà về nhà". Lập tức người ấy đứng dậy, vác chõng ra đi trước mặt mọi người, khiến ai nấy sững sốt và ngợi khen Thiên Chúa rằng: "Chúng tôi chưa từng thấy như thế bao giờ".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

THA TỘI PHÂN HÔN, CHỮA LÀNH PHÂN XÁC

"Con Người có quyền tha tội dưới đất".

Ông già Tư hay nói linh tinh rằng: “Khi không có lòng yêu người, thì trí khôn con người ta ra đàn độn. Nhưng khi có lòng yêu thương người, thì con người ta luôn thông minh ra, luôn có sáng kiến mới, những sáng kiến diệu kỳ để bày tỏ tình yêu

sâu kín. Bởi vậy, muốn cho con cái khôn ngoan, thông minh, thì hãy yêu thương con và tập cho con biết yêu người, yêu đời”.

Bài Tin Mừng hôm nay kể chuyện mấy người khiêng anh bất toại đến xin Chúa Giê-su chữa lành, nhưng vì người ta đông quá, không thể đưa anh vào nhà bằng cửa chính, họ rẽ mái nhà và thả thòng anh bất toại xuống trước mặt Chúa Giê-su. Đúng là một sáng kiến táo bạo bởi lòng tin và lòng yêu thương người.

Chúa Giê-su chữa lành cho anh bất toại, với lời phán: “Hỡi con, tội lỗi con đã được tha”. Anh bất toại kia có tội gì, thì dĩ nhiên chỉ một mình Chúa biết, và khi Chúa công bố “tha tội” cùng với việc chữa lành thì cũng là việc của Chúa mà thôi. Thế nhưng, mấy ông luật sĩ khó chịu, bởi Thiên Chúa mới có quyền tha tội, nên cho rằng Chúa Giê-su phạm thượng vì Người không phải là Thiên Chúa. Đúng là họ không biết và cũng không muốn biết Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa.

Chúa Giê-su có ý tỏ cho các luật sĩ và mọi người biết, Người là Thiên Chúa, có quyền tha tội, và cũng có phép chữa lành.

Chị Năm xóm trên bông vàng vọt xanh xao đứng đi không vững, và phải đi bệnh viện vì chứng đau đầu, mất ngủ. Tháng trước cha xứ ghé thăm và giải tội cho chị. Hôm qua, chị đi lễ, rất tươi tỉnh xinh đẹp. Chị kể với mấy người: “Cảm ơn Chúa, từ khi em xưng được cái tội oán thù con nhỏ kia, và tha thứ cho nó, tâm hồn em bình an, vui khỏe, ăn ngon ngủ ngon hết bệnh!

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình có lòng yêu người, luôn cộng tác với Chúa để Chúa chữa lành hồn xác cho người. Amen.

14/01 THỨ BẢY TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN

Hr 4,12-16; Mc 2,13-17.

Phúc Âm: Mc 2, 13-17

"Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển, toàn dân đến cùng Người và Người giảng dạy họ. Khi vừa đi qua, Người thấy ông Lêvi con của Alphê, đang ngồi nơi bàn thu thuế. Người bảo ông: "Hãy theo Ta". Ông liền đứng dậy theo Người. Và xảy ra là khi Người dùng bữa tại nhà ông, nhiều người thu thuế và tội lỗi cùng đồng bàn với Chúa Giêsu và các môn đệ của Người, vì đã có nhiều kẻ theo Người. Những luật sĩ và biệt phái thấy Người ngồi ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi, liền nói với các môn đệ Người rằng: "Tại sao thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi?" Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo họ: "Những người khoẻ mạnh không cần gì đến thầy thuốc, nhưng là những người đau yếu. Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN **CHÚA ĐẾN KÊU GỌI NGƯỜI TỘI LỖI**

"Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi".

Chúa Giê-su kêu gọi ông Lê-vi, người thu thuế. Và ông đã theo Người. Ông mời Người dùng bữa tại nhà ông, có rất nhiều bạn đồng nghiệp thu thuế của ông tham dự. Thấy vậy, các luật sĩ và biệt phái tỏ ý xem thường Người, và nói với các môn đệ Người: "Tại sao thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi?". Bởi trong mắt của người Do Thái thời bấy giờ, đám thu thuế tiếp tay với ngoại bang bóc lột dân chúng, là tội lỗi. Chúa Giê-su nói cho họ biết: "Ta không đến

để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi”.

Ai dám xét định ai là người tội lỗi, bất chính? Ai dám tự cho mình là công chính? Chỉ có người kiêu căng mới dám vỗ ngực tự xưng mình là người công chính, và xét đoán xem thường người khác là tội lỗi, bất chính. Những người kiêu căng là những người công chính ảo! Họ dám nghĩ rằng Thiên Chúa không hiểu biết được điều xấu xa ẩn kín trong lòng họ. Còn người khiêm nhường, thì luôn nhận ra sự hèn mọn, yếu kém và cả tội lỗi bất chính của mình nữa. Chúa yêu thương người có lòng khiêm nhường nhận ra sự thật của mình, và sống trong sự thật của Thiên Chúa. Sự thật của phận người là mong manh, yếu hèn, tội lỗi. Vì thế, người khiêm nhường cần được sống trong sự thật của Thiên Chúa là vững bền, mạnh mẽ, thánh thiện.

Ước gì các gia đình sống khiêm nhường, lắng nghe Lời Chúa, sống Lời Chúa, để sống sức sống của Chúa, và hiệp hành với Chúa Giê-su đến với những người đau khổ, bé mọn, bị bỏ rơi, bị kết án, bị mang tiếng là tội lỗi. Ai nói người tội lỗi không có những ước mơ thánh thiện, người ấy phân định sai lầm!

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình sốt sắng thăm viếng người đau khổ, sẻ chia niềm vui Sống Lời Chúa và ơn bình an. Amen.

15/01 CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN.

Is 49,3.5-6; 1Cr 1,1-3; Ga 1,29-34.

Phúc Âm: Ga 1, 29-34

"Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian".

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình liền nói: "Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian. Nay tôi đã nói về Ngài: Một người đến sau tôi, nhưng đã có trước tôi, vì Ngài cao trọng hơn tôi. Và tôi, tôi đã không biết Ngài, nhưng để Ngài được tỏ mình ra với Israel, nên tôi đã đến làm phép rửa trong nước". Và Gioan đã làm chứng rằng: "Tôi đã thấy Thánh Thần như chim bồ câu từ trời đáp xuống và ngự trên Ngài. Về phần tôi, tôi đã không biết Ngài. Nhưng Đấng sai tôi làm phép rửa trong nước phán bảo tôi: "Người thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì đó chính là Đấng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần". Tôi đã thấy và tôi làm chứng: chính Ngài là Con Thiên Chúa".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
PHÉP RỬA TRONG CHÚA THÁNH THẦN
“Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian”.

Phép Rửa trong Chúa Thánh Thần, là phép rửa bằng Máu của Con Chiên Thiên Chúa. Hoá ra, tội nguyên tổ mà chúng ta mang trong người là nặng nề kinh khủng biết bao, và án phạt phải chết ngàn đời, phải xa cách thiên Chúa ngàn đời là án phạt vô cùng thâm trọng, là nỗi bất hạnh quá đỗi khiếp hải. Hoá ra, ơn tha tội mà chúng ta được nhận lãnh, phải đánh đổi bằng giá máu của Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa. Không thể có ơn tha tội ở bất kỳ một nơi nào khác, một ai khác, ngoài Chúa Giê-su Ki-tô.

Vâng, lời giới thiệu của Gioan về Chúa Giê-su “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian” mang ý nghĩa của một nhiệm cuộc cứu chuộc loài người. Không đơn giản là một

ví von theo cách Con Thiên Chúa làm Con Chiên sát tế, nhưng là một sự thật của lòng xót thương được tỏ bày. Không quy về chỉ trong sự tự nguyện hiến mình của Con Thiên Chúa, mà còn là kế hoạch của Chúa Cha, được thực hiện bởi Chúa Thánh Thần.

Vì thế, từ phép rửa bằng nước của Gioan, dẫn tới phép rửa trong Thánh Thần là bằng Máu của Chúa Ki-tô, đã được thánh Gioan tiên báo cách long trọng, cách chính xác.

Với các Ki-tô hữu chúng ta phút này, thiết nghĩ, cần chiêm ngưỡng một Thiên Chúa tuyệt đối khiêm nhường, tuyệt đối xót thương và tuyệt đối khoan dung tha thứ. Ôn cứu mạng này phải được khắc cốt ghi tâm và đáp đền cả đời bằng việc Tin Cậy Mến Thiên Chúa trên hết mọi sự đời, và còn phải nối tiếp công cuộc cứu chuộc của Thiên Chúa bằng chính tình yêu tự huỷ, tự hiến của mình, trong gia đình, trong đời sống nhân loại.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình quý chuộng ơn cứu chuộc đã được đánh đổi bằng Giá Máu của Chúa Ki-tô, Con Chiên của Thiên Chúa chịu sát tế. Và đáp lại ơn thứ tha cứu chuộc ấy, bằng đời sống hiến thân phụng sự Chúa trong mọi người. Amen.

16/01 THỨ HAI TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN

Hr 5,1-10; Mc 2,18-22.

Phúc Âm: Mc 2, 18-22

"Tân lang còn ở với họ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, họ đến nói với Chúa Giêsu rằng: "Tại sao môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, còn môn đồ Ngài lại không ăn chay?" Chúa Giêsu nói với họ: "Các khách dự tiệc cưới có thể ăn chay khi tân lang còn ở với họ không? Bao lâu tân lang còn ở với họ, thì họ không thể ăn chay được. Nhưng sẽ đến ngày tân lang bị đem đi, bây giờ họ sẽ ăn chay. Không ai lấy vải

mới mà vá áo cũ, chẳng vậy, miếng vải vá sẽ rút lại mà kéo áo cũ, và chỗ rách lại tệ hơn. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, rượu sẽ làm vỡ bầu da, và rượu đổ, bầu da hư. Nhưng rượu mới phải để trong bầu da mới".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN **RƯỢU MỚI, ĐỰNG TRONG BẦU DA MỚI**

“Tân lang còn ở với họ”.

Chúa Giê-su giáng sinh làm người, khai mở một kỷ nguyên mới của nhân loại: kỷ nguyên Thiên Chúa ở cùng nhân loại.

Đã qua rồi những ngày vắng bóng Thiên Chúa, giờ đây Thiên Chúa đang hiện diện. Đã qua rồi những ngày cửa trời đóng kín, hôm nay, cánh cửa trời đã mở và Thiên Chúa bước xuống với dân Người. Đã qua rồi những đêm dài mê muội bã phù vân và sự chết ngàn thu, và lúc này đây, ngày ánh sáng rõ ràng đã ngự trị, ánh sáng chân lý, ánh sáng của thượng trí khôn ngoan, ánh sáng của sự sống Thiên Chúa hằng sống! Đã qua rồi những ngày đau buồn vô vọng vì thân phận bụi cát mong manh, bây giờ, Tin Mừng đã thắp lên niềm vui, niềm hy vọng vô biên: hạt bụi phận người kia sẽ hồng lên chờ sống lại trong cõi sống vĩnh cửu.

Con Thiên Chúa Giáng Sinh làm người và đang cư ngụ giữa chúng ta. Người còn đang ở nơi đây, trong tâm hồn mỗi người, mỗi nhà, trong cộng đoàn những người tin, và trong cả nhân loại. Chúng ta không còn có lý do gì để sống trong u buồn, thất vọng, vì Tin Mừng Đức Giê-su đang từng bước hiệp hành với mỗi người, mỗi nhà, và hiệp hành cùng với cả nhân loại này.

Rượu mới phải đổ trong bầu da mới. Tinh thần mới của Đức Giê-su, của Tin Mừng phải được chứa đựng trong tâm hồn tinh tuyền sự công chính, yêu thương hiệp nhất và mừng vui.

Ước gì mỗi người, mỗi nhà và cả nhân loại hãy mở rộng tâm hồn ra mà đón Tin Mừng Chúa Giê-su, là chân lý bình an hạnh phúc, để xoá đi nỗi buồn phận người. Hãy cùng nắm tay hát lên: “Có Chúa bước bên tôi, lòng tôi chan chứa bao niềm vui. Có Chúa dắt đưa tôi, nhịp chân tôi bước trong thánh thời”.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình sống trong niềm vui, nhờ thực thi Lời Chúa dạy: sống yêu Chúa, yêu người, yêu đời. Amen.

17/01 THỨ BA TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN

Hr 6,10-20; Mc 2,23-28.

Phúc Âm: Mc 2, 23-28

"Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabbat".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, môn đệ Người vừa đi vừa bứt lúa. Tức thì những người biệt phái thưa Người rằng: "Kìa Thầy xem. Tại sao ngày Sabbat người ta làm điều không được phép như vậy?" Người trả lời rằng: "Các ông chưa bao giờ đọc thấy điều mà Đavít đã làm khi ngài và các cận vệ phải túng cực và bị đói ư? Người đã vào nhà Chúa thời thượng tế Abiata thế nào, và đã ăn bánh dâng trên bàn thờ mà chỉ mình thượng tế được ăn, và đã cho cả các cận vệ cùng ăn thế nào?" Và Người bảo họ rằng: "Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabbat; cho nên Con Người cũng làm chủ cả ngày Sabbat".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

NGÀY CHÚA NHẬT CỦA TÌNH YÊU THƯƠNG

"Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabbat".

Sau sáu ngày sáng tạo vũ hoàn, Thiên Chúa nghỉ ngơi. Con người được Thiên Chúa chúc lành để ca tụng vinh quang Thiên Chúa qua công trình sáng tạo đầy yêu thương và thánh thiện.

Dân Do Thái bị làm nô lệ ở đất nước Ai Cập, họ phải làm việc cực nhọc suốt tuần, không có ngày được nghỉ. Và khi được giải thoát khỏi Ai Cập, Môi-sê ra luật nghỉ ngày Sabbat, để dân được nghỉ ngơi, và nhớ đến hồng ân vượt qua kỳ diệu.

Vì thế, Chúa Giê-su nói: “Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabbat”.

Từ sáng sớm ngày Sabbat, Chúa Giê-su sống lại, mở ra cuộc Vượt qua mới, vượt qua sự chết đến sự sống muôn đời, ngày Sabbat thứ bảy trong tuần, trở thành ngày đầu tiên của tuần mới, mà chúng ta gọi là ngày Chúa Nhật, ngày của Chúa.

Những người biệt phái giữ luật ngày Sabbat không phải để cho vinh danh Chúa, mà là cho vinh danh mình, cho mọi người biết rằng họ “là những người biết luật, thông luật”. Đó là cách giữ luật không vì mến Chúa, cũng chẳng vì yêu người.

Bởi vậy họ cho rằng các môn đệ của Chúa bứt bông lúa mì trong ngày Sabbat là phạm luật. Và phạm luật là phải chịu phạt.

Chúa Giê-su mong muốn chúng ta giữ luật vì yêu Chúa, yêu người. Ai không giữ luật vì yêu Chúa, yêu người, người ấy mượn luật để Chúa chống lại luật yêu thương của Chúa.

Ước gì các gia đình dùng ngày Chúa nhật để nghỉ ngơi lại sức, để làm việc thờ phượng tạ ơn Chúa, để làm việc lành, việc bác ái, để xây dựng tình hiệp nhất yêu thương, để xoá đi những mối bất hoà, để loan tin mừng cho mọi người....

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình làm các việc yêu Chúa, yêu nhau, và yêu hết mọi người trong ngày của Chúa. Amen.

18/01 THỨ TƯ TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN
Hr 7,1-3.15-17; Mc 3,1-6.

Phúc Âm: Mc 3, 1-6

"Trong ngày Sabbat được cứu sống hay là giết chết?"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường và ở đó có một người khô bại một tay. Người ta để ý quan sát xem Chúa có chữa bệnh trong ngày Sabbat không, để tố cáo Người. Chúa bảo người có tay khô bại rằng: "Người hãy đứng ra giữa đây". Rồi Người bảo họ: "Trong ngày Sabbat được làm sự lành hay sự dữ? Được cứu sống hay là giết chết?" Nhưng họ thình lạng. Bấy giờ Người thình nộ đưa mắt nhìn họ và buồn phiền vì lòng họ chai đá, Người bảo bệnh nhân rằng: "Hãy giơ tay ra". Người đó giơ tay ra và tay anh ta được lành. Lập tức, những người biệt phái đi ra bàn tính với những kẻ thuộc phái Hêrôđê chống đối Người và tìm cách hại Người.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

NGÀY CHÚA NHẬT CỦA NIỀM VUI PHỤC SINH

"Trong ngày Sabbat được cứu sống hay là giết chết?"

Người biệt phái xem Chúa Giê-su có chữa người bại tay trong ngày Sabbat không, để tố cáo người phạm luật. Biết vậy Chúa bảo người bại tay ra đứng giữa đám đông và hỏi họ: "Trong ngày Sabbat được làm sự lành hay sự dữ? Được cứu sống hay là giết chết?". Họ lạng thình. Và Người chữa lành người bại tay.

Chúa Giê-su không phạm luật, nhưng Người muốn chúng ta giữ luật ngày Sabbat đúng tinh thần luật là: Giữ Luật Chúa, để Luật Chúa sẽ giữ chúng ta sống và yêu như Thiên Chúa đã yêu.

Vâng, ai không yêu, là thì chưa phải là người. Bởi Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta theo hình ảnh tình yêu của Người.

Quả thực, ngày nào Thiên Chúa cũng để lòng yêu con người và Người làm tất cả các việc cho con người được sống

và sống vui. Ngay từ chút không khí để thở, cũng là tình yêu của Người. Huống chi là ơn sinh thành, ơn dưỡng dục, ơn cứu mạng.

Đừng nói tôi giữ luật ngày Sabbat, hoặc giữ lễ ngày Chúa Nhật, mà lòng tôi sống không yêu, mà lòng tôi còn hơn thua ganh tỵ, mà lòng tôi còn ham chuộng thế gian này quá lẽ. Chúa muốn chúng ta giữ ngày Chúa Nhật, đến nhà thờ để chúc tụng tạ ơn Thiên Chúa, để nghe Lời Chúa dạy, để đón nhận sức sống của Chúa qua việc đón nhận Thánh Thể Chúa. Và bây giờ, khi chúng ta làm các việc này, là chúng ta đã làm sống lại kỷ niệm của Thiên Chúa sáng tạo, sống lại kỷ niệm Thiên Chúa giải thoát của Dân Người khỏi ách nô lệ của Ai Cập và tội lỗi, sống lại kỷ niệm hy tế Con Chiên vượt qua dâng hiến chính Máu Thịt mình làm của nuôi chúng ta, sống lại kỷ niệm Con Thiên Chúa Phục sinh và chúng ta sống niềm hy vọng Phục Sinh với Người.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình vui sống thánh thiện trong ngày của Chúa, là sốt sắng kính mến thờ phượng Chúa, củng cố đời sống đức tin cậy mến, và yêu thương hết mọi người. Amen.

19/01 THỨ NĂM TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN

Hr 7,25-8,6; Mc 3,7-12.

Phúc Âm: Mc 3, 7-12

"Các thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp lạy và kêu lên rằng: "Ngài là Con Thiên Chúa", nhưng Người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ gì về Người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ lui về bờ biển, đám đông từ Galilêa theo Người, và từ Giuđêa, Giêrusalem, Idumê, bên kia sông Giođan, miền Tyrô và Sidon, nhiều kẻ đến cùng Người, khi nghe biết tất cả những việc Người đã làm. Vì đông dân chúng, nên Người bảo các môn đệ liệu cho Người một

chiếc thuyền, kéo họ chen lấn Người. Vì chung, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, nên bất cứ ai mắc bệnh tật gì đều đến gần để động đến Người. Và những thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp lạy và kêu lên rằng: "Ngài là Con Thiên Chúa", nhưng Người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ gì về Người.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

LÀM TẮT CẢ CÁC VIỆC VÌ VINH DANH CHÚA

“Các thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp lạy và kêu lên rằng: “Ngài là Con Thiên Chúa”, nhưng Người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ gì về Người”.

Chúa Giê-su rao giảng Tin Mừng và làm nhiều phép lạ chữa lành. Mọi người đều kinh ngạc, thán phục. Cả các thần ô uế cũng phải reo lên: “Ngài là Con Thiên Chúa”.

Chúa Giê-su đã làm tất cả mọi việc vì vâng phục thánh ý Cha, và cho danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Bản phận của chúng ta là ca tụng tạ ơn Chúa. Biết rằng: có bao nhiêu lời ca tụng tôn vinh dành cho Người, thì không thêm vinh quang gì cho Thiên Chúa, bởi Thiên Chúa đã là Đấng Chí Thánh, Chí Ái, Toàn Mỹ. Nhưng khi chúng ta ca tụng tôn vinh Chúa, thì Chúa lại yêu thương như người con hiếu thảo, và lại ban phúc lành bình an cho chúng ta.

Vâng! Chúng ta đã nhận được ơn sự sống đời này, ơn chữa lành phần xác, ơn tha thứ tội lỗi, ơn giao hoà với Thiên Chúa là Cha và giao hoà với anh em trong tình huynh đệ để sống hạnh phúc bình an. Thử hỏi chúng ta đã ca tụng tạ ơn Chúa chưa hay chúng ta tự tôn vinh mình? Khi chúng ta cộng tác với Chúa Giê-su loan tin mừng yêu thương, nối dài bàn tay chia sẻ, cứu chữa cho người, cho đời, chúng ta mong đợi người đời

tôn vinh Chúa, hay khao khát tìm kiếm lời tung hô khen tặng chúng ta?

Chúa Giê-su không tìm kiếm vinh quang cho mình, và Người cũng mong những môn đệ của Người đừng làm vinh danh cho nhau, đừng tô vẽ cho nhau những hào quang phù phiếm, đừng đội lên đầu nhau những vương miện ảo... Người muốn chúng ta hãy ca tụng tạ ơn Chúa và làm tất cả các việc vì vinh danh Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình nhận ra bao ơn Chúa ban, để tạ ơn và tôn vinh Chúa, qua việc nghe và sống Lời Người dạy, nối dài bàn tay Chúa mà chữa lành bao vết thương đời. Amen.

20/01 THỨ SÁU TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN

Hr 8,6-13; Mc 3,13-19.

Phúc Âm: Mc 3, 13-19

"Người gọi những kẻ Người muốn gọi để họ ở cùng Người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi và gọi những kẻ Người muốn gọi, và họ đến cùng Người. Người chọn mười hai vị để theo Người, và sai các ông đi giảng và ban cho các ông quyền trừ quỷ. Mười hai vị ấy là: Simon mà Người đặt tên là Phêrô, Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan là em Giacôbê, (cả hai được Người đặt tên là Boanerges, nghĩa là con của sấm sét), rồi đến Anrê, Philipphê, Bartôlômêô, Matthêu, Tôma, Giacôbê con ông Alphê, Tãđêô, Simon nhiệt tâm, và Giuđa Iscariô là kẻ nộp Người.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
NGƯỜI CỨU THỂ KHÔNG ĐƠN THƯƠNG ĐỘC MÃ
“Người gọi những kẻ Người muốn gọi để họ ở cùng Người”

Chúa Giê-su đến trần gian để loan Tin Mừng Nước Thiên Chúa, và xuống lòng, xuống tay thi ân tình thương cứu độ cho mọi người. Người có đủ quyền năng và tình thương để thực hiện thánh ý của Chúa Cha là cứu rỗi nhân loại, thế nhưng, Người không “đơn thương, độc mã” trên hành trình cứu thế.

Ngay từ lúc khởi đầu bước đi ra khỏi căn nhà ẩn dật, để bước những bước xuống với trần gian, bước những bước vào với lòng người, Chúa Giê-su đã mời gọi những người mà Người muốn gọi theo thánh ý Cha, để họ đi theo Người, đến xem nơi Người ở, và ở lại với Người. Người yêu thương sẽ chia niềm vui của Thiên Chúa cho họ, và cũng sẽ chia sứ vụ của Người cho họ.

Những người mà Chúa Giê-su muốn gọi và gọi, theo Thánh Ý Cha, đều là những người có lòng khiêm nhường, đơn sơ đón nhận Tin Mừng. Không thấy Người gọi những kẻ kiêu căng, những biệt phái, luật sĩ. Bởi vì thế, Chúa Giê-su không huấn luyện môn đệ của Người thành những luật sĩ, kinh sư kiêu căng, nhưng huấn luyện họ thành những mục tử nhân lành, khiêm nhường, vâng phục, mang mùi chiên và hiến mình vì chiên.

Theo con đường hiệp hành của Thầy mình, mười hai tông đồ đã cùng Thầy hiệp hành, cùng nhau hiệp hành, và cùng đoàn chiên hiệp hành, để từ đoàn chiên sơ khai bé nhỏ, hình thành nên Hội Thánh Công Giáo khắp hoàn cầu hôm nay.

Tạ ơn Chúa Giê-su vì người không dùng quyền năng vô biên của Người mà “đơn thương độc mã”, nhưng mời gọi và chia sẻ cho chúng ta niềm vui và sứ vụ cứu độ của Người. Các

gia đình cũng được Chúa Giê-su gọi và chọn, để thành những tông đồ của Người giữa cuộc đời thường này. Hãy luôn tạ ơn Chúa.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình nỗ lực cộng tác với các chủ chăn, với Giáo xứ mình, để loan báo Tin Mừng Cứu Độ. Amen.

21/01 THỨ BẢY TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN

Hr 9,2-3.11-14; Mc 3,20-21.

Phúc Âm: Mc 3, 20-21

"Những thân nhân của Người nói: Người đã mất trí".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy Chúa Giêsu cùng các môn đệ trở về nhà, và dân chúng đông đảo lại đổ xô tới, đến nỗi Người không dùng bữa được. Những thân nhân của Người hay tin đó, liền đi bắt Người, vì họ nói: "Người đã mất trí".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN PHỤC VỤ ĐẾN QUÊN MÌNH

"Những thân nhân của Người nói: Người đã mất trí".

Chúa Giê-su tận tình, tận lực lo việc giảng dạy và chữa lành cho dân, đến nỗi không còn thời gian ăn uống nghỉ ngơi. Những người thân của Người muốn kéo Người về nhà để dùng bữa và nghỉ ngơi, nhưng không được. Họ nói "Người mất trí rồi".

Đúng là: Chúa Giê-su lo cho thành toàn ý Cha, chứ không theo ý riêng mình; lo cho vinh danh Cha, chứ không cho vinh danh mình; lo cho mọi người được Cha yêu thương và cứu rỗi, chứ không lo cho bản thân mình "vinh thân phì gia". Trong khi đó, người phàm thì lo cho mọi sự quy về mình, giới thiệu chính mình, cái tôi của mình luôn to hơn cái tôi của thiên hạ.

Chúa Giê-su đã đánh mất cái trí của người phàm, chỉ còn cái thượng trí của Thiên Chúa. Giáo lý của Chúa Giê-su luôn là những nghịch lý, mà trí khôn loài người không hiểu nổi.

Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy cộng tác với Thiên Chúa, và để cho Thiên Chúa thực hiện ý định của Người ngang qua cuộc đời mỗi chúng ta. Hãy cộng tác với những người cộng tác với Giáo Hội, để công việc của họ được thành toàn theo ý Chúa.

Chồng làm chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ, rất nhiều hy sinh, nhưng hy sinh lớn lao là của vợ. Vợ làm ca trưởng, đồ bao công sức soạn bài, chọn bài, tập hát, tập hát liên tục những dịp lễ trọng, lễ lớn... nhưng hy sinh lớn lao phải nói là của chồng. Con làm linh mục, làm nữ tu, cha mẹ được gọi là ông bà cố, nhưng đúng hơn phải nói là “ông bà cố gắng”, không chỉ cố gắng một ngày một bữa, mà là phải cố gắng hy sinh cả một đời, cố gắng sống sao cho đẹp lòng Chúa, vui lòng người, chịu thương chịu khó, chịu nhịn chịu nhục, tất cả cũng chỉ vì con mình đang đi tu, con mình làm linh mục, làm nữ tu, làm tông đồ cho Chúa.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình phục vụ Chúa và mọi người đến quên mình, theo cách mất trí của Chúa Giê-su. Amen.

CHIỀU 21/1 KẾT THÚC NĂM ÂM LỊCH NHÂM DẦN **Lễ Tất niên: Is 63,7-9; 1Cr 1,3-9; Lc 1,39-55.**

Phúc Âm: Lc 1, 39-55

"Linh hồn tôi ngợi khen Chúa".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Elisabeth. Và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần. Bà kêu lớn tiếng rằng: "Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm

tôi? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện".

Và Maria nói: "Linh hồn tôi ca ngợi Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi, vì Người đã nhìn đến phận hèn tôi tớ Người, thực từ đây thiên hạ muôn đời sẽ khen rằng tôi có phước, vì Đấng đã làm cho tôi những điều trọng đại, Người quyền năng, và Danh Người là thánh. Đức từ bi Người tự đời nọ tới đời kia dành cho những ai kính sợ Người. Người đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai lòng trí kiêu căng. Người lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng, và nâng cao những người phận nhỏ; người đói khát, Người cho no đầy thiện hảo, bọn giàu sang, Người đuổi về tay không. Người đã nhận sẵn sóc Israel tôi tớ Người, bởi nhớ lại lòng từ bi của Người, như Người đã phán cùng tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và miêu duệ ông tới muôn đời".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN

“Linh hồn tôi ngợi khen Chúa”.

Ngày cuối năm, lòng người cứ có điều chi ngổn ngang khó hiểu, khó tả. Có người muốn nổ tung cái đầu ra vì chuyện nợ nần còn tựa lựa bề bộn. Có người đau đầu trong lòng vì đứa con hư đốn vẫn còn biệt tích biệt tăm. Có người quặn thắt trong lòng vì người thân đang phập phồng thắt thỏm đôi lời từ biệt. Có người nhón nhói trái tim vì chưa nói được với người yêu nửa lời xin lỗi. Có người buông xuôi theo từng ngụm rượu cho quên đi hơn ba trăm ngày thất bại. Có người đang nghe buồn phôi mình tâm sự về chuyện “ăn ngon chóng lớn” của khối u trong ấy. Cuối năm đời, còn biết bao nỗi buồn chưa nguôi, biết bao niềm đau chưa dứt, biết bao nỗi sợ còn chập chờn lảng vảng quanh đây!

Nhưng không sao, ấy là chuyện trong lòng. Còn chuyện bên ngoài thì nhà ai cũng tỏ ra vui mừng đón năm mới! Không ai muốn cho ai biết mình đang không vui, đang buồn chán. Ước gì đó là niềm hy vọng còn sót lại, để có thể thấp sáng lại cuộc đời mỗi người trong năm mới, một vận hội mới.

Với các tín hữu công giáo, thì ước gì, niềm hy vọng ấy khởi đi từ lòng khiêm nhường nhận ra hồng ân, lòng khiêm nhường biết ơn và tạ ơn Chúa, lòng khiêm nhường cầu xin ơn nâng đỡ.

Vâng, “tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh” là thái độ của người tin vào Thiên Chúa. Nhớ cuối năm ngoái, ông bà Tư đau buồn lo lắng nhiều chuyện, nhưng sáng mừng một tết, ông bà nhận được Lộc Lời Chúa: “Linh hồn tôi ca ngợi Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đáng Cứu Độ tôi”. Bà Tư nói: “Nhà mình thế này, vui nổi không ông”. Ông Tư trả lời: “Chúa bảo tạ ơn Chúa và hoan hỉ trong Chúa, thì cứ tạ ơn và vui đi. Tin tưởng vào Chúa, thì thấy chuyện gì cũng vui cả”. Và quả thực, suốt một năm qua, ông bà vui vì nhìn thấy nhà mình “xin một điều mà Chúa lại cho điều khác tốt đẹp hơn”. Và Chúa ban cho điều tốt đẹp nhất, đó là “tín thác vào Chúa quyền năng, thương xót”.

Lời Chúa ngày cuối năm trong Lễ Tạ Ơn, phụng vụ mời chúng ta chiêm ngưỡng lòng tạ ơn của Mẹ Maria qua lời kinh Magnificat: “Linh hồn tôi ca ngợi Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đáng Cứu Độ tôi”. Có thể nói đây là lời kinh tạ ơn chuẩn mực cho tất cả các gia đình công giáo hôm nay:

-Tin tưởng vào Thiên Chúa quyền năng và xót thương, quan phòng và cứu độ, chúng ta mới có thể ca tụng Chúa và vui mừng trong Chúa luôn. Nếu chúng ta yên tâm vui mừng vì có thể nương cậy nơi cha mẹ, hoặc nơi một đại ân nhân, thì tại sao không thể vui mừng vì được nương cậy vào Thiên Chúa? Cuộc sống này luôn vui, vì có “Thiên Chúa ở cùng”, có “Thiên Chúa cứu độ”, chứ không phải vui vì có tiền bạc, sức khỏe,

nhân sắc, hay vui vì có quyền thế cơ ngơi sự nghiệp chóng vánh, mau qua!

-Khiêm nhượng đặt cuộc đời mình vào bàn tay của Chúa mới cảm nhận được hồng ân Chúa và ca tụng tạ ơn Chúa được. Ai kiêu căng ý lại tài sức riêng của mình mà không cần đến Chúa, thì sẽ nhận lấy bao thất bại ê chề; và cũng không nhận ra sự thất bại của mình là lời nhắc nhở sám hối trở về với Thiên Chúa.

-Ca tụng tạ ơn Chúa không chỉ vì ân huệ của Chúa cho riêng mình, mà còn vì ân huệ Chúa ban cho tất cả mọi người. Chúa giàu lòng từ bi, luôn thương xót những thân phận mọn hèn bé nhỏ, những người tin Chúa và cả những người chưa tin Người.

Chỉ khi nào chúng ta khiêm nhượng đặt cả cuộc đời mình trong bàn tay Chúa, chúng ta mới có thể nhận ra tất cả những gì đã đến, đang đến và sẽ với chúng ta đều là hồng ân.

Lạy Chúa, xin cho mọi người sống tâm tình “xin vâng và xin dâng” như Mẹ Maria, để cảm nghiệm được lòng Chúa thương vô cùng vô kể, và ca tụng tạ ơn Chúa luôn. Xin cho người nghèo khổ, nợ nần, bệnh đau, lỗi lầm, thất bại tén thác vào Chúa. Và xin cho người tội lỗi, luôn nhớ rằng: “Nơi đâu tội lỗi đầy tràn, nơi đó ân sủng chứa chan” để họ trở về với ơn tha thứ. Amen.

CHIỀU 21/1 KẾT THÚC NĂM ÂM LỊCH NHÂM DẦN
Lễ Tất niên: Is 63,7-9; 1Cr 1,3-9; Lc 17,11-19

Phúc Âm: Lc 17,11-19

"Người ấy đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi ngang qua biên giới Samaria và Galilêa. Lúc Người vào một làng kia, thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đằng xa, họ cất tiếng thưa rằng: "Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi".

Thấy họ, Người bảo họ rằng: "Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế".

Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người, mà người ấy lại là người xứ Samaria.

Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: "Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại này". Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: "Ngươi hãy đứng dậy mà về, vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

“CÒN MẤY ĐỨA CON NHÀ CON ĐÂU?”

“Người ấy đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người”.

Chúa Giê-su chữa lành cho mười người phong hủi. Chỉ có một người lương dân trở lại để tôn vinh Chúa. Chúa Giê-su nói: “Còn chín người kia đâu, sao không thấy trở lại tôn vinh Chúa?”

Ngày cuối năm, lời Chúa đang nhắc nhở chúng ta về bổn phận tôn vinh và Tạ ơn Chúa, vì một năm qua, Chúa đã ban cho chúng ta biết bao là ơn lành, ơn phần hồn, ơn phần xác.

Chín người phong hủi kia, hẳn phải biết rõ rằng: nhờ ơn Chúa chữa lành, mới được sạch, chứ không phải tự nhiên. Nhưng, tại sao không trở lại tạ ơn Chúa? Có câu trả lời linh

ting, mà nghe có lý: khi bị phung cùi, họ mất tất cả, bây giờ, họ được tất cả và họ tranh thủ hưởng thụ tất cả, để bù trừ những ngày mất trắng!

Còn chúng ta? Có phải lúc nghèo đói thì van vái, lúc có của thì phung phí, thừa mứa? Có phải lúc bệnh đau thì khóc lóc cầu khẩn, khi khoẻ mạnh thì lo chuyện danh lợi đục trần gian? Hoá ra, vì mê muội trần gian mà chúng ta vô ơn với Chúa. Kia, một lương dân trở lại tôn vinh Chúa, có làm xôn xang bao cõi lòng của những người mang danh Ki-tô hữu chúng ta không? Lẽ nào, con cái của Chúa mà lại vô ơn với Chúa đến như vậy?

Một số bạn trẻ thấy ông bà cha mẹ mình siêng năng sốt sắng kính lễ, thì cho là chuyện lạc hậu, vớ vẩn... Họ không biết rằng nỗi buồn sâu thẳm nhất của các cha mẹ là chuyện các con chỉ “lo làm, lo ăn, lo chơi” mà không nhớ đến Chúa. Có người mẹ nói với các con trong bữa cơm chiều 30 tết: “Chiều nay Mẹ đọc kinh thương xót lúc 3 giờ. Mẹ cảm ơn Chúa vì những ơn lành của Chúa xuống cho nhà mình. Và bỗng dưng, mẹ nghe như có lời nhắn gửi: “Còn mấy đứa con của nhà con đâu?!”

Lạy Chúa, xin cho các gia đình khiêm nhường nhận ra biết bao ơn lành của Chúa, và luôn sống tâm tình tạ ơn Chúa. Amen.

KHUYA 21/1 THÁNH LỄ GIAO THỪA (1)

Phúc Âm: Mt 5,1-10

"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng:

"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an.

Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Nước làm cơ nghiệp.

Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thỏa.

Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương.

Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa.

Phúc cho những ai ăn ở thuận hòa, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN GIÂY PHÚT THAY CŨ, ĐỔI MỚI

“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”.

Giao thừa, giây phút thời gian tổng cộng nghinh tân cũng chỉ là một thoáng ngắn, một khoảnh khắc bé nhỏ, thế nhưng mang một ý nghĩa thật dài, thật lớn lao cho cả cuộc đời chúng ta. Ai cũng phải hướng tới một tương lai sáng tươi hy vọng. Ai cũng khao khát đổi đời, để thời gian mới mang lại hạnh phúc.

Vì thế, Lời Chúa trong giây phút giao thừa này mời gọi chúng ta từ bỏ con người cũ, để mặc lấy con người mới qua Tám Mối Phúc Thật, bản Hiến Chương Nước Thiên Chúa.

Đừng ham chuộng mê muội vật chất nữa, nhưng hãy sống như mình chẳng có gì, và cũng chẳng có gì trên thế gian này ràng buộc được, để có thể tin thác hoàn toàn vào Chúa. Đừng sợ khổ đau, đừng chạy trốn hay khước từ khổ đau, nhưng hãy hân hoan vui mừng vì chúng ta được Đấng gánh hết mọi khổ đau đang an ủi, và cho ta biết đau khổ ngăn ngại này là con đường dẫn tới vinh quang vĩnh cửu. Đừng sống cách chủ quan,

nóng giận, hung dữ, nhưng hãy vị tha, nhân hậu hiền lành. Đừng thèm khát điều bất chính tội lỗi, nhưng hãy đói khát điều công chính, thánh thiện. Đừng vô cảm với người nhưng hãy biết chạnh lòng xót thương và thi thố lòng xót thương. Đừng để lòng trí miệng lưỡi hoen nhơ mùi tục lụy hư hèn như nhớp, nhưng hãy chăm sóc gìn giữ sao cho lòng mình tinh tuyền xinh đẹp xứng đáng là đền thờ Thiên Chúa. Đừng gây thù chuốc oán, hơn thua đố kỵ bất hòa, nhưng hãy khoan dung nhân nhượng an hòa với mọi người. Và nhất là, đừng e sợ phải làm chứng cho Thiên Chúa, cho Nước Thiên Chúa, cho công lý, nhưng can đảm, anh dũng hiến thân vì Tin Mừng.

Lạy Chúa, năm mới đến, xin cho các gia đình bỏ đi cách sống cũ, và quyết tâm sống Tám Mối Phúc Chúa dạy. Amen.

KHUYA 21/1 LỄ GIAO THỪA (2)

Ds 6,22-27; 1Tx 5,16-26.28; Mt 7,7-11

Phúc Âm: Mt 7,7-11

"Ai xin thì sẽ được".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hãy xin thì sẽ được; hãy tìm thì sẽ gặp; hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì bất cứ ai xin thì sẽ nhận được; ai tìm thì sẽ gặp; ai gõ cửa sẽ mở cho. Nào ai trong các con thấy con mình xin bánh, mà lại đưa cho nó hòn đá ư? Hay là nó xin con cá mà lại trao cho nó con rắn ư? Vậy nếu các con, dù là kẻ xấu, còn biết lấy của tốt mà cho con cái, thì huống chi Cha các con, Đấng ở trên trời, sẽ ban những sự lành biết bao cho kẻ cầu khẩn Người?"

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN TIN XIN, CẬY TÌM, MẸN GỖ

"Hãy xin thì sẽ được; hãy tìm thì sẽ gặp; hãy gõ cửa thì sẽ mở cho"

Chúa không bảo chúng ta chỉ xin, mà còn phải đi tìm, và mạnh dạn gõ cửa. Ba việc có tương quan với nhau làm thành một chuỗi gắn kết mật thiết để Thiên Chúa ban ân sủng cho chúng ta. Không chỉ xin như chuyện cầu may, ngồi chờ sung rụng, nhưng phải ra công gắng sức, nỗ lực hết mình, và khôn ngoan gõ đúng người, chọn đúng việc thì mới mong có kết quả. Chúa muốn chúng ta cộng tác tích cực với Chúa.

Trong giây phút giao thừa linh thiêng này, Chúa mở ra cho chúng ta một con đường mới, một kế hoạch mới, đó là con đường Tin, Cây, Mến Chúa. Tin thì xin, Cây thì tìm, Mến thì mạnh dạn gõ cửa lòng Chúa. Ước gì mỗi chúng ta xin vì Tin, tìm vì Cây, và gõ cửa vì yêu mến Chúa và vì biết Chúa mến yêu chúng ta. Chỉ nơi Chúa, chúng ta mới bình an, hạnh phúc.

Vâng, 365 ngày sắp tới, sẽ ngắn gọn và an bình hạnh phúc như một giấc ngủ trưa nếu chúng ta có đủ lòng Tin Cây Mến Chúa. Bằng không, cũng thì 365 ngày ấy, nhưng sẽ dai dẳng đặng đặng chập chờn chao đảo, ê chề đau thương thất vọng như một đêm dài thao thức, nếu ta đặt niềm Tin Cây Mến vào những thực tại vật chất hư hèn, chóng vánh ở đời này.

Ước gì các gia đình khiêm tốn nhận ra kế hoạch cũ của mình bao năm qua không phải lỗi thời, mà là quá sai lầm, quá lạc hướng, làm chúng ta phải thất bại phải đau khổ.

Lời Chúa đang mở ra cho chúng ta kế hoạch hoàn hảo, thánh thiện, và vững chắc cho cả hôm nay và còn cho cả mai sau nữa. Mỗi người mỗi nhà nên quyết định một lần cho một năm mới sắp đến, và cho những tháng ngày đời còn lại trên trần gian này.

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình Tin Cây Mến Chúa, để họ chỉ xin Chúa, tìm Chúa và đến gõ cửa lòng Chúa mà thôi. Amen.

22/01 CHÚA NHẬT 3 TN. CHÚA NHẬT LỜI CHÚA
Is 8,23b-9,3; 1Cr 1,10-13.17; Mt 4,12-23 (hoặc Mt 4,12-17)

Phúc Âm: Mt 4, 12-23

"Người vào Capharnaum để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia đã tiên báo".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa. Người rời bỏ thành Nadarét, đến ở miền duyên hải, thành Capharnaum, giáp ranh đất Giabulon và Nephthali, để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaia rằng: "Hỡi đất Giabulon và đất Nephthali, đường dọc theo biển, bên kia sông Giođan, Galilêa của ngoại bang! Dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng; ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết".

Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: "Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến!"

Nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy hai anh em là Simon, cũng gọi là Phêrô, và Anrê, em ông, cả hai đang thả lưới dưới biển, vì hai ông là ngư phủ. Người bảo hai ông rằng: "Các ngươi hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta". Lập tức hai ông bỏ lưới đó mà theo Người. Đi xa hơn một đỗi, Người lại thấy hai anh em khác là Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan em ông đang vá lưới trong thuyền với cha là Giêbêđê. Người cũng gọi hai ông. Lập tức hai ông bỏ lưới và cha mình mà đi theo Người.

Và Chúa Giêsu đi rao quanh khắp xứ Galilêa, dạy dỗ trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

QUYẾT TÂM SỐNG LỜI CHÚA TRONG NĂM MỚI

"Người vào Capharnaum để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia đã tiên báo".

Tết Nguyên Đán năm nay nhằm vào Chúa Nhật Thứ 3 Thường Niên, Chúa nhật mà Đức Thánh Cha Phanxico đã chọn làm “Chúa Nhật Lời Chúa” ngày 30/9/2019

Thì ra, việc trùng hợp này lại là điều đáng quý cho chúng ta:

-Chúng ta sẽ khởi đầu một năm mới bằng việc yêu mến và đón nhận Lời Chúa Giê-su, Ngôi Lời của Thiên Chúa.

-Nếu việc Hái Lộc Lời Chúa Đầu Xuân trước đây là một sáng kiến mang tính địa phương, thì hôm nay, tầm quan trọng đã được nâng lên với tính toàn cầu. Lời Chúa sẽ đi vào cuộc sống của mọi người, mọi nhà, mọi nơi, để Lời Chúa biến đổi thế giới này thành một thiên đàng yêu thương, hoà bình, hiệp nhất.

-Nếu hôm nay, Chúa Giê-su khởi đầu việc rao giảng của Người với lời mời gọi: “Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến”, thì chúng ta sẽ bắt đầu một năm mới bằng việc sám hối, bằng việc làm mới lại đời mình với việc cả nhà Sống Lời Chúa dạy.

-Nếu Chúa Giê-su bắt đầu kêu gọi những người cộng tác với Người, khởi đi từ chính cuộc sống thường ngày trên biển của họ, “từ lưới cá đến lưới người”, thì hôm nay, bắt đầu năm mới, chúng ta được Chúa mời gọi hãy đi theo Người, hãy cộng tác với Người, khởi đi từ chính cuộc sống gia đình mình.

Vâng, muốn loan Tin Mừng cho thế giới cách hiệu quả, thì trước tiên, hãy sống Lời Chúa trong gia đình mình. Vì thế, ước mong các gia đình chúng ta đón mừng năm mới Quý Mão với một quyết tâm mới: Lắng nghe và thực hiện Lời Chúa, cha mẹ làm gương sống Lời Chúa cho con cái, nhất là Lời yêu này: “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con”.

Lạy Chúa, năm mới đã về, xin cho các gia đình tin cậy mến Chúa trên hết mọi sự, và yêu nhau, yêu hết mọi người. Amen.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI QUÝ MÃO

22/1 MỪNG 1 TẾT NGUYÊN ĐÁN – QUÝ MÃO (1)

Gen 1,14-18; 1Cor 7,29-31; Ga 14, 23-27;

Phúc Âm: Ga 14, 23-27

"Thầy ban bình an của Thầy cho các con".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời mà các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Đấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Đấng Phù Trợ, là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính người sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Thầy để lại bình an cho các con; Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi".

Đó là lời Chúa.

22/1 MỪNG 1 TẾT NGUYÊN ĐÁN – QUÝ MÃO (1)

Gen 1,14-18; 1Cor 7,29-31; Ga 14, 23-27;

BÌNH AN ĐÍCH THỰC, HẠNH PHÚC VĨNH CỬU

"Thầy ban bình an của Thầy cho các con".

Năm mới, ai cũng mong được bình an, tâm hồn bình an, cuộc sống bình an, gia đình bình an, làng xóm đất nước bình an, và cả thế giới bình an – một loại bình an đích thực.

Mong, không có nghĩa là ảo, bởi vì người mong ước, là người nỗ lực hết mình để điều mình ước mong sẽ thành hiện

thực. Người mong bình an sẽ nỗ lực tìm kiếm, sẽ ra công gắng sức mà chiếm hữu, và sẽ trung thành với niềm bình an quý giá. Thế nhưng, tìm ở đâu cho ra loại bình đích thực và quý giá này? Từ cô tới kim, được mấy ai tìm được nguồn bình an đích thực? Sở dĩ không tìm được, là bởi định nghĩa chữ bình an theo cách của phạm trôn: “Có tiền mua tiên cũng được”. hoặc có danh giá, có bạc vàng thì sống thanh thản, thành thoi! Thật sai lầm.

Lời Chúa đầu năm mới gửi đến một chân lý: “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi an bình”. Vì Chúa Giê-su nói: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy”.

Lặn trong lưng một mớ tiền chóng vánh, một ruột ghé vàng y nay còn mai mất, mà cho là mình bình an được sao?

Ước gì, với các gia đình công giáo, thì ai cũng xác tín rằng: “Hạnh phúc của chúng tôi, là có cả ba Ngôi Thiên Chúa quyền năng, hằng sống và vĩnh cửu, đang ở trong lòng chúng tôi, trong nhà chúng tôi”. “Và vì hạnh phúc ấy, gia đình nào cũng cần có Chúa trước tiên. Và khi có Chúa, chúng tôi tin rằng sẽ không có gia đình nào thiếu thốn, nhưng có tất cả những gì Chúa muốn”.

Lời Thánh Vịnh 22 như nhắc nhở mỗi gia đình trong năm mới: “Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi...”.

Lạy Chúa, năm mới đã về, xin cho các gia đình được vui sống bình an, hạnh phúc, vì luôn có Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trị trong nhà, luôn có Lời Đức Ki-tô là Lời Hằng Sống. Amen.

22/1 MỪNG 1 TẾT NGUYÊN ĐÁN – QUÝ MÃO (2)

Gen 1,14-18 Hoặc: Num 6,22-27; 1Cor 7,29-31; Mt 6,25-34

Tin Mừng: Mt 6,25-34

"Các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy bảo các con. Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì ăn; hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao? Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào hầm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đóa hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin? Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: "Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, hoặc sẽ lấy gì mà mặc?" Vì chúng, dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA

"Các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai".

Ông Sáu, lương dân, gần nhà ông Tư, tâm sự: "Chúng tôi rất ngỡ ngàng và khâm phục người công giáo về chuyện sáng

sớm mấy ngày Tết đã có mặt tại nhà thờ: Quần áo tươm tất, y phục chỉnh tề, rất bánh bao xinh xắn, rất đàng hoàng trang nghiêm lịch sự. Họ luôn nở những nụ cười hân hoan, nét mặt tươi vui rạng rỡ, những câu chào chúc thân thương quý mến. Hình như họ không có nỗi buồn nào của năm cũ. Tất cả đều mừng vui”.

Ông Tư già nói: “Cảm ơn anh Sáu, thực ra, ai cũng có niềm lo, nỗi buồn. Ai cũng còn ngổn ngang chuyện u sầu bi thương chưa nguôi trong năm cũ. Ai cũng còn những món nợ sang trang qua năm mới. Ai cũng còn những căn bệnh trầm kha trong người có khi vô phương cứu chữa. Và ai cũng còn một tương lai mịt mờ. Thế nhưng, với người công giáo, họ luôn sống trong niềm hy vọng, sống với lẽ cậy trông, sống với một niềm tin yêu phó thác vào Thiên Chúa quan phòng. Vì Thiên Chúa là đấng có uy quyền vô biên, có lòng thương xót vô lượng, cho nên, Chúa yêu, Chúa lo, Chúa gìn giữ cho con người tuyệt hảo hơn điều con người mong đợi. Cảm ơn anh Sáu, người công giáo đến nhà thờ vào những ngày đầu năm mới, là vì niềm tin tuyệt đối, vì lòng cậy vững vàng, và lòng yêu mến nồng nàn thấm thiết”.

“Mừng một tết năm nay, mời anh Sáu cũng đến nhà thờ với chúng tôi. Anh sẽ được nghe được lời thánh vịnh: “Hãy ký thác đường đời cho Chúa. Tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay”. Và còn được nghe Chúa Giê-su nhỏ to tâm tình với chúng ta: “Các con chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì ăn; hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao? Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng...”.

Anh Hùng ở Vũng Tàu kể: “Những năm 1980, cả nước đang dài thêm ra mùa khốn khó sau biến cố 1975. Gia đình tôi sống ở Giáo Xứ Hiệp Đức, thuộc khu Khẩn Hoang Lập Ấp Ba Tuy. Bây giờ, người người nhà nhà đều sống phải lo lắng

miếng com, manh áo, chút mắm, chút dầu, viên thuốc, và cả sợi chỉ cây kim. Mừng một tết, đến nhà thờ gỗ ọp ẹp đọc vài kinh với nhau dâng Chúa năm mới. Bà sơ già đọc bài Tin Mừng cũng nội dung: “Các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai”. Một người tập hát cho các em để các em cùng hát với vài chị ca đoàn. Rằng: “Hồi những con chim xanh xanh ở trên cây cao kia, có biết lo chi cho đời mình, mà sao chim vẫn hót thanh bình. Con chim xanh kia ai mua một đồng, con chim xanh kia ai bán một đồng, mà Chúa thương nên chim ngàn phương bay cao. Xin tri ân Chúa muôn muôn đời, tri ân Chúa thương con người, Chúa thương con người hơn cánh chim bạt gió. Xin an vui sống trong ân tình, tin yêu Chúa luôn giữ gìn, Chúa thương con người hơn cánh chim muôn nơi”. Anh kể tiếp: “Hồi ấy, Hùng là thiếu nhi 12 tuổi, đến nay đã 55 tuổi rồi, mà vẫn thuộc lòng và luôn hát cả bài hát ấy. Lời Chúa trong bài hát ấy luôn nhắc nhớ cho Hùng rằng: Chúa luôn yêu thương quan phòng cho Hùng và gia đình Hùng”.

Vâng, ước gì các gia đình lắng nghe lời Chúa nói: “Các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai”. Và thực hành câu Lời Chúa tâm huyết này, bằng cách luôn đặt trọn niềm tin vào Chúa.

Ai sợ phải đói khát, phải nghèo hèn, mà chỉ cậy sức mình để lo cho no đủ, cho giàu có, cho dư thừa, thì người ấy cứ mãi đói, cứ mãi nghèo, cứ mãi thiếu thốn nợ nần mà thôi.

Còn ai khiêm nhượng, vừa làm việc hết sức mình, vừa trông cậy ơn phù trợ của Chúa, thì sống bình an vui tươi trong Chúa, và ngộ ra chân lý kỳ diệu này: chuyện no đủ, giàu có, dư thừa không phải là chuyện quá cần thiết phải lo, phải nghĩ nữa!

Lạy Chúa, ngày đầu năm mới, xin cho các gia đình tuyệt đối tin tưởng vào Chúa là Cha yêu thương quan phòng, luôn chăm sóc cho mỗi người, mỗi nhà được sông vui bình an. Amen.

23/01 MỪNG HAI TẾT: KÍNH NHỚ TÔ TIÊN
Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6.

Tin mừng: Mt 15, 1-6

“Người hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyên rửa cha mẹ, thì phải bị xử tử”. (Mt 15,4)

¹ Bây giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng: ² “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiên nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa ?”

³ Người trả lời: “Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa ? ⁴ Quả thế, Thiên Chúa dạy: Người hãy thờ cha kính mẹ ; kẻ nào nguyên rửa cha mẹ, thì phải bị xử tử.

⁵ Còn các ông, các ông lại bảo: “Ai nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, ⁶ thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa”.

Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

HIỆU KÍNH VỚI CHA MẸ, LÀ ĐẸP Ý CHÚA

“Người hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyên rửa cha mẹ, thì phải bị xử tử”.

Ngày mừng hai Tết, người công giáo Việt Nam dâng lễ cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ còn sống cũng như đã qua đời. Hôm nay, nhà thờ nào cũng đông chật những con người của ba, bốn thế hệ trong cùng một dòng tộc, một gia đình. Có cả những cụ già ăn mặc rất sang trọng ngồi trên xe lăn cho đăm bầy đứa cháu vừa đẩy đến nhà thờ, vừa bu quanh riu ra riu rít. Hôm nay, gia đình nào cũng quây quần bên ông bà, cha mẹ để các cháu sà vào lòng bà, cho bàn tay ông xoa đầu chúc phúc, để các con thưa với cha mẹ lời xin lỗi, lời cảm ơn, lời an ủi tuổi già, và lời chúc ông bà cha mẹ khoẻ mạnh sống lâu trăm tuổi. Hôm nay, Đất Thánh ở Giáo Xứ nào cũng bông hoa rực rỡ, cũng trầm hương nghi ngút, cũng nến sáng lung linh,

cũng những giọt lệ long lanh niềm thương nỗi nhớ, cũng thâm trầm những lời kinh xin cứu rỗi, và cũng nghẹn ngào những lời xin lỗi lồi vong ân! Ngày mừng hai tết của người Công Giáo Việt Nam đúng là ngày thiêng liêng của tình gia đình thánh thiện, hạnh phúc.

Bởi, Lời Chúa cho chúng ta biết hôn nhân và gia đình bắt nguồn từ ý định yêu thương ngàn đời của Thiên Chúa. Sự thánh thiện của hôn nhân công giáo là ở chỗ: “từ trong ý định ngàn đời của Thiên Chúa và được Thiên Chúa chúc phúc”.

Ông bà, cha mẹ là những người đã đón nhận ân sủng và cộng tác với ân sủng Thiên Chúa để xây dựng gia đình theo thánh ý Chúa, bằng những hy sinh, bằng gương sáng đạo đức, vì thế, bổn phận của con cái là hiếu kính với ông bà, cha mẹ. Hiếu kính với ông bà, cha mẹ là người con sống đẹp lòng Thiên Chúa, biết ơn Thiên Chúa và đáng được Chúa chúc phúc lành.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình hiếu thảo với tổ tiên, ông bà, cha mẹ, bằng đời sống tin cậy mến Chúa và yêu người. Amen.

24/01 MỪNG BA TẾT: XIN THÁNH HOÁ CÔNG VIỆC **St 2,4b-9.15; Cv 20,32-35; Mt 25,14-30.**

Tin mừng: Mt 25,14-30

Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!

¹⁴ Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ.

¹⁵ Ông đưa cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, ¹⁶ người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn, và gây lời được năm yến khác.

¹⁷ Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lờì được hai yến khác. ¹⁸ Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. ¹⁹ Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đây tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách.

²⁰ Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lờì được năm yến khác đây.’

²¹ Ông chủ nói với người ấy: ‘Khá lắm! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!’

²² Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lờì được hai yến khác đây.’

²³ Ông chủ nói với người ấy: ‘Khá lắm! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!’

²⁴ Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: ‘Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. ²⁵ Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này!’

²⁶ Ông chủ đáp: ‘Anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, ²⁷ thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lờì chứ!’

²⁸ Vậy các người hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. ²⁹ Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa ; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi.

³⁰ Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng’.”

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
“HÃY YÊU ĐI, RỒI LÀM GÌ THÌ LÀM”
“Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!”

Niềm vui của người tặng quà, là nhìn thấy người được tặng quà, sử dụng đúng ý của người trao tặng. Với Thiên Chúa, Người trao tặng chúng ta cuộc sống này, trao tặng lòng khoan dung tha thứ, trao tặng Lời Hằng Sống và Ôn Cứu Rỗi, trao tặng chính thịt máu Con của Người và Sự Sống Đời Sau... với ý muốn của Người là để chúng ta tiếp tục trao tặng cho tha nhân, cho mọi người. Chúa Giê-su đã từng nói: “Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho đi cách nhưng không”.

Lời Chúa ngày xin ơn thánh hoá công việc, cho biết: Chúa ban cho mỗi người một số nén bạc, làm vốn liếng trong cuộc đời. Và bổn phận của chúng ta là phải làm sinh lợi nén bạc ấy ra, để có cái mà cho đi, mà trao tặng cho người khác. Đừng như người kia nghĩ ngờ lòng tốt của chủ, mà đem chôn nén bạc đời mình, chẳng sinh lợi cho mình, cũng chẳng sinh lợi cho ai.

Chúa ban cho cha mẹ nén bạc sức khỏe, trí hiểu, tình yêu, đức khiêm nhường, lòng nhân nhượng để sinh lợi ra cho các con một cuộc sống từ nhân bản đến thánh thiện. Người nhận nén bạc làm kinh tế, nén bạc trí thức, nén bạc chạnh lòng xót thương đều đang sử dụng nén bạc quý giá ấy mà phục vụ mọi người.

Hãy nhận ra nén bạc ân sủng Chúa ban. Một nụ cười, một lời nói dễ thương cũng là nén bạc quý giá. Vậy, tiếc gì một nụ cười, tiếc gì một lời nói dễ thương mà không trao cho nhau... lại trao nhau ánh nhìn ganh tỵ, lời nói chua cay, đay nghiến?!

Những ai đem chôn nén bạc đời mình, hãy nhìn kia, người khuyết tật dùng ngón chân còn sót lại để đánh đàn kiếm sống.

Thánh Augustino nói: “Hãy yêu đi, rồi làm gì thì làm”.

Xin Chúa cho các gia đình ra công làm sinh lợi nên bạc Chúa ban, là làm tất cả các việc vì yêu Chúa, yêu nhau, yêu hết mọi người, để được hưởng niềm vui với Thiên Chúa. Amen.

25/01 LỄ THÁNH PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI **Cv 22,3-16 (hoặc Cv 9,1-22); Mc 16,15-18.**

Phúc Âm: Mc 16, 15-18

"Các con hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu (hiện ra với mười một môn đệ và) nói: "Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những dấu lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc thì cũng không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân được lành mạnh".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN **TỪ BẮT ĐẠO, ĐẾN GIẢNG ĐẠO**

"Các con hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian".

Phaolô là người Do Thái thuộc chi tộc Benjamin, tên của Ngài là Saolô, quê Tarsê xứ Cilicia. Saolô thuộc nhóm biệt phái hăng say, luôn thù ghét các Kitô hữu, thù ghét Giáo Hội của Chúa Giêsu. Saolô đã tham dự vào việc ném đá Stêphanô. Saolô được các thượng tế Do Thái cho phép, đến các hội đường ở Đamát, để nếu thấy những người theo Đạo, bắt luận đàn ông hay đàn bà, thì bắt trời giải về Giêrusalem. Trên đường đi Đamát bắt đạo, một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy Ông. Ông ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với Ông: "Saolo, Saolo, sao Ngươi bắt bớ Ta" . Saolô hỏi lại: "Thưa

Ngài, Ngài là ai?”. Người đáp: “Ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ”. Saolô thưa: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?”.

Chúa đã không nói với Saolô: “Tại sao ngươi bắt bớ các môn đệ của Ta?”. Nhưng lại nói: “Tại sao ngươi bắt bớ Ta?”. Saolô đã nhận ra sự hiện diện của Đức Kitô trong Hội Thánh Người. Các môn đệ của Người là chính Người. Thật diệu kỳ!

Sau đó, Chúa Thánh Thần thúc đẩy và biến Saolô trở thành một nhà truyền giáo Phao-lô “để làm cho danh Thiên Chúa vang dội trong cả thế giới”. Ngài từ là người bách hại, trở thành sứ giả của Tin Mừng, và là sứ giả Tin Mừng cho dân ngoại. Từ ghét, đến yêu, và yêu hết lòng, đến nỗi, Ngài đã tự xác định: “Khôn thân tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!” “Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà Chúa Ki-tô sống trong tôi”

Ước gì các gia đình nhận ra, quý mến, và cảm tạ Chúa vì chính chúng ta và nhiều anh chị em từng là người chưa biết Chúa, là tân tòng, hoặc cũng có thể là một Saolô, nay nhờ ơn Chúa, đã trở thành một Phao-lo nhiệt thành loan báo Tin Mừng.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình noi gương Thánh Phao-lô mà yêu mến, và kết hiệp mật thiết với Chúa Ki-tô. Amen.

25/01 THỨ TƯ TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN

Dt 10, 11-18; Mc 4,1-20

Phúc Âm: Mc 4,1-20

"Người gieo hạt đi gieo hạt giống"

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy ở bờ biển và có đám đông dân chúng tụ lại gần Người, nên Người xuống ngồi trong một chiếc thuyền trên mặt biển, tất cả đám đông thì ở trên đất theo dọc bờ biển.

Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều, và khi giảng, Người nói với họ rằng:

"Các ngươi hãy nghe! Nay người gieo hạt đi gieo hạt giống. Khi gieo, một phần hạt rơi xuống vệ đường và chim trời đến ăn hết.

Phần khác rơi trên đất sỏi, nơi không có nhiều đất.

Hạt giống đã mọc lên ngay, vì lớp đất không sâu.

Nhưng khi mặt trời mọc lên, hạt giống bị nắng đốt và vì không rễ, nên bị chết khô.

Một phần khác rơi vào bụi gai và gai mọc lên làm hạt giống chết mà không sinh hoa trái được.

Phần hạt khác rơi vào đất tốt, mọc lên, nảy nở và sinh quả, hạt thì sinh được ba mươi, hạt được sáu mươi, hạt được một trăm".

Và Người phán rằng: "Ai có tai nghe thì hãy nghe".

Khi Người còn lại một mình, thì mười hai ông là những kẻ luôn ở với Người, hỏi Người về ý nghĩa dụ ngôn, Người liền bảo các ông:

"Các con được ơn biết mầu nhiệm về nước Thiên Chúa, còn những người khác ở ngoài thì mọi sự được giảng dạy bằng dụ ngôn, vì chúng nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu, kéo chúng trở lại mà được tha tội".

Người nói với các ông:

"Các con không hiểu dụ ngôn đó sao? Vậy thì hiểu sao được tất cả những dụ ngôn khác?

Người gieo hạt là gieo lời Chúa.

Vệ đường mà lời Chúa được gieo vào, là những kẻ vừa nghe xong, thì Satan đến và cất lấy lời Chúa gieo trong tâm hồn họ.

Và cũng thế, những hạt giống rơi trên đất sỏi, là những kẻ khi nghe lời Chúa thì đón nhận vui vẻ, nhưng chúng không đâm rễ bên trong và là những người hay thay đổi: sau đó gặp phải cơ cực hay bất bớ vì lời Chúa, thì họ sa ngã liền.

Lại có những hạt giống rơi trong bụi gai.

Đây là những kẻ nghe lời Chúa, nhưng những lo lắng trần tục, bóp nghẹt lời Chúa, khiến không thể sinh hoa trái được.

Còn những hạt giống gieo trong đất tốt: đó là những người nghe lời Chúa, biết giữ lấy và làm sinh lợi, hạt ba mươi, hạt sáu mươi và hạt một trăm".

Đó là Lời Chúa

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
ĐỨC GIÊ-SU, NGƯỜI GIEO HẠT VÀ HẠT GIỐNG
“Người gieo hạt đi gieo hạt giống”

Người gieo hạt là Chúa Giê-su, và hạt giống, cũng chính Người, chính Lời Người. Người gieo hạt từ trời xuống và hạt giống cũng từ trời xuống. Người của Nước Trời gieo Hạt giống Nước Trời vào thế gian, vào lòng người, để thế gian và lòng người mọc lên sự sống mới, sự sống vĩnh cửu của Nước Trời.

Người đi gieo rất hào phóng, chẳng tiếc hạt giống mình, chẳng ngại chỗ nào mà không gieo, chẳng ngại đá sỏi, gai góc, bụi rậm, hay đường đi khô cứng... Quả thực, Chúa Giê-su đã làm người, sống giữa loài người, đã đi vào mọi hang cùng ngõ hẻm của cuộc đời và đã đến với mọi hạng người, không trừ ai. Nơi nào, Ngài cũng dùng Lời loan báo Nước Thiên Chúa, cũng tỏ bày tình yêu của Thiên Chúa và khát khao cứu rỗi con người khỏi nỗi bất hạnh thiên thu, khỏi sự chết ngàn đời do tội lỗi.

Tình yêu của Thiên Chúa đã đi bước trước, việc còn lại của con người chúng ta là “hân hoan đón nhận tình yêu và sống trong tình yêu của Thiên Chúa”. Thế nhưng, hai ngàn năm qua rồi, mà đến hôm nay, lòng người mãi còn là sỏi đá kiêu căng cứng cõi, vẫn còn là bụi rậm gai góc đầy những mê muội vật

chất trần gian chóng vánh, vẫn còn chai lì, khô cứng như mặt đường thờ ơ hờ hững...thì làm sao Lời Chúa là hạt giống Nước Trời kia, có thể nảy mầm vươn lên thành cây cứu độ.

Lời Chúa vẫn mãi hào phóng. Lời Chúa vẫn còn vang vọng muốn lay thức chúng ta. Chúa Giê-su vẫn khát khao là hạt giống cứu độ được hư thối và nảy mầm trong lòng, trong nhà chúng ta, để cả nhà được cứu độ. Ước gì các gia đình hân hoan đón nhận Lời Chúa vào cõi lòng khiêm nhường, mềm mại, tội xóp của mình, và đem ra thực hành cho được bình an, hạnh phúc.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình khiêm nhường đón nhận và sống Lời Chúa Giê-su dạy, để được sống đời đời. Amen.

26/01 THỨ NĂM TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN

2Tm 1,1-8 (hoặc Tt 1,1-5); Lc 10,1-9.

Phúc Âm: Mc 4, 21-25

"Đèn đốt lên là để đặt trên giá đèn. Các người đóng đầu nào, thì người ta sẽ đóng đầu ấy cho các người".

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng dân chúng rằng: "Có ai đem đèn sáng đặt trong thùng hay dưới gầm giường chẳng? Chẳng phải là để đặt trên giá đèn sao? Vì chẳng có gì giấu kín mà chẳng tỏ lộ ra và chẳng có gì kín đáo mà không bị đưa ra ánh sáng. Ai có tai để nghe, thì hãy nghe". Và Người bảo họ rằng: "Hãy coi chừng điều các người nghe thấy. Các người đóng bằng đầu nào, thì người ta sẽ đóng lại cho các người bằng đầu ấy, và người ta còn thêm nữa. Vì ai có, sẽ được cho thêm; và ai không có, cả cái đang có cũng bị lấy mất".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
CHIẾU SÁNG TIN MỪNG, CHIA SẺ TÌNH THƯƠNG
"Đèn đốt lên là để đặt trên giá đèn".

Chúng ta Tin Cây Mến Chúa là nhờ hồng ân Chúa ban, là quà tặng của Chúa Thánh Thần, chứ không phải do bởi tự khả năng, tự lý trí, hay hiểu biết của chúng ta. Quả thực, nếu Chúa không thắp lên trong chúng ta ngọn đèn Tin Cây Mến Chúa, thì muôn đời chúng ta đã phải sống trong tối tăm mịt mờ. Và khi Chúa đã thắp đèn Tin Cây Mến lên trong chúng ta, thì Người cũng đặt chúng ta trên giá, để chúng ta chiếu tỏa ánh sáng của Thiên Chúa cho mọi người. Mỗi người, mỗi nhà phải sống Tin Mừng, để chiếu sáng Tin Mừng cho mọi người. Không ai được thối thác.

Phải chiếu tỏa ánh sáng của Nước Chúa bằng sự quảng đại cho đi, hiến thân, phục vụ. Chúng ta đã được nhận hồng ân cao trọng là Tin Cây Mến Chúa, thì cũng phải chia sẻ niềm tin, cây, mến Chúa cho mọi người, bằng chính đời sống Tin Cây Mến. Đó không chỉ là một lễ công bằng mà còn là điều Chúa muốn.

Bác ái đối với tha nhân là biểu thị cụ thể của Đức Tin và Đức Cây. Vì thế, khi các gia đình sống bác ái với mọi người, mọi người sẽ nhận ra đáng mà chúng ta tin, đáng mà chúng ta trông cậy là Đáng quyền phép và giàu có tình thương. Bởi chúng ta tin rằng: Người sẽ không để chúng ta phải thiệt thòi, phải thiếu thốn, phải thua thiệt khi chúng ta cho đi, nhưng Người sẽ bù đắp, sẽ ban thêm, sẽ tái thi ân cho chúng ta được nhiều và nhiều hơn nữa. Chúa vô hình, nhưng bàn tay của Chúa thì hữu hình nơi bàn tay của những người mà Chúa dùng để thực hiện ý yêu của Chúa. Chúa Giê-su nói: “Các người đong đấu nào, thì người ta sẽ đong đấu ấy cho các người”. Ước gì các gia đình tin tưởng mà chu toàn sứ vụ chiếu sáng Tin Mừng, chia sẻ tình yêu thương cho mọi người, để chúng ta, và mọi người, cùng được cứu rỗi.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình luôn cháy sáng niềm Tin Cây Mến Chúa, để chiếu sáng tình Chúa yêu cho mọi người. Amen.

27/01 THỨ SÁU TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN

Hr 10,32-39; Mc 4,26-34.

Phúc Âm: Mc 4, 26-34

"Người kia đã gieo hạt xuống đất, rồi đi ngủ, hạt giống mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất: người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết nữa. Đất tự nó làm cây lúa mọc lên: trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt. Và khi lúa chín, người ấy liền gặt vì đã đến mùa".

Người còn phán: "Chúng ta sẽ lấy gì mà hình dung nước Thiên Chúa? hay dùng dụ ngôn nào mà so sánh nước đó được? Nước đó giống như hạt cải, khi gieo xuống đất thì nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên thành cây rau lớn nhất, và đâm những cành to, đến nỗi chim trời có thể tới núp bóng được". Người dùng nhiều dụ ngôn như thế mà rao giảng lời Chúa cho họ, tùy sức họ có thể hiểu được, và Người chỉ nói với họ bằng dụ ngôn, nhưng khi ở riêng với các môn đệ, Người giải thích tất cả cho các ông.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

HẠT GIỐNG ÂM THÂM MỌC LÊN

"Người kia đã gieo hạt xuống đất, rồi đi ngủ, hạt giống mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết".

Tiếp dụ ngôn hạt giống, Chúa Giê-su cho biết, khi hạt giống đã gieo, thì tự nó âm thầm mọc nát trong đất tốt, rồi nảy mầm lớn lên thành cây. Người gieo không hề biết hành trình thay biến của hạt giống. Cũng vậy, bổn phận của chúng ta là cứ gieo hạt bằng chính đời sống Tin Mừng. Còn việc nảy mầm và

lớn lên là tự sức của Lời Chúa, dưới tác động của Chúa Thánh Thần.

Cụ Hồ Thận, ở Giáo Xứ Thuận Đức, hồi còn trẻ có dự lễ ở Nhà Thờ Chính Toà Quy Nhơn và thuộc một số bài thánh ca. Vậy mà, mãi đến năm cụ 85 tuổi, mới tự nguyện xin được Rửa tội. Ngày được rửa tội với thánh hiệu Giacôbê, cụ hát tặng mọi người bài Cao Cung Lên đã thuộc từ thuở ấy.

Một người không tin Chúa, lại chẳng ưa gì người công giáo, đã nhận được món quà Giáng Sinh cùng với lời yêu thương của một Ki-tô hữu, 20 năm sau, cũng tự nguyện theo Chúa.

Một bà chứng kiến sự nhịn nhục của người hàng xóm công giáo trước những sỉ nhục của một người hàng xóm lương dân, mà nay, 30 năm sau, bà yêu mến Chúa Ki-tô và tông đạo.

Chúa muốn chúng ta cứ gieo sự lành, sự thiện, gieo tình thương tha thứ, gieo tinh thần Tin Mừng, gieo sự sống thanh thoát tin thác... Cứ gieo đi, đừng vội mong kết quả, nhưng hãy tin tưởng Chúa đang có kế hoạch cho hạt giống mọc lên.

Không có gì xấu hổ cho bằng người công giáo mà không gieo Tin Mừng, lại gieo tin buồn; không gieo sự thật, lại gieo gian dối, không gieo yêu thương hiệp nhất lại gieo hận thù chia rẽ; không gieo việc tốt lành, lại gieo việc xấu xa; không gieo đức khiêm nhường nhu mì lại gieo lòng kiêu căng chảnh chọe...

Lạy Chúa, xin cho các gia đình sống Tin Mừng giữa đời, để Tin Mừng âm thầm mọc lên trong lòng mọi người. Amen.

28/01 THỨ BẢY TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN

Thánh Tô-ma A-qui-nô, Lm. TSHT

Hr 11,1-2.8-19; Mc 4,35-41.

Phúc Âm: Mc 4, 35-41

"Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Ngày ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ". Các ông giải tán đám đông; vì Người đang ở dưới thuyền, nên các ông chờ Người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo Người. Chợt có một cơn bão lớn và những lớp sóng ủa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. Và Người thì ở đằng lái dựa gối mà ngủ. Các ông đánh thức Người và nói: "Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?" Chỗi dậy, Người đe gió và phán với biển rằng: "Hãy im đi, hãy lặng đi". Tức thì gió ngừng biển lặng như tờ. Rồi Người nói với các ông: "Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?" Bấy giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: "Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?"

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN **NGƯỜI VẤN THỨC BÊN TA ÂM THÂM**

"Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?"

Có bài hát sinh hoạt Thiếu Nhi, rằng: "Đừng tưởng làm Chúa không quan tâm, Người vẫn thức bên ta âm thầm. Dù cuộc đời sóng xô cao dâng, hãy vững tin sóng lặng biển yên".

Một Huynh Trưởng kể: "Hồi ấy, còn là Thiếu Nhi, em hát bài này say sưa, nhưng cũng chưa hiểu gì. Đến nay, em đã là huynh trưởng, đã có gia đình và hai con, mới thực sự thấm thía. Đời vợ chồng mà, có phải lúc nào cũng yên ắng đâu. Có lần vợ chồng em lời qua tiếng lại vì một chút hiểu lầm, anh xã em làm ầm ầm lên như sóng dội. Em buồn lòng không nói nổi

nữa. Bỗng, bài hát lại ủa về. Em ẵm con ra võng hát ru: “Đừng tưởng làm Chúa không quan tâm, Người vẫn thức bên ta âm thầm”. Và em tin sẽ yên. Anh xã em đi nằm. Sáng mai, lúc đi làm, anh xã hỏi: “Hồi tối, em hát ru con bài gì vậy?!”

Hành trình trần gian của mỗi người, mỗi nhà, của cộng đoàn và của cả Giáo Hội, là hành trình trên biển đầy phong ba bão táp. Ai chưa qua chưa phải là người. Nhưng làm sao có thể vượt qua được những cơn sóng dữ, nếu không có Chúa uy quyền và xót thương cứu giúp. Bởi vậy, việc quan trọng là chúng ta có kêu cứu Chúa không, hay tự sức mình ra tay chèo chống? Chúa biết sức chúng ta yếu hèn. Và Chúa muốn chúng ta kêu cứu Người. Dầu cho lời kêu cứu có ý trách cứ Người, thì Người vẫn vui lòng! Như Phê-rô vừa kêu vừa trách: “Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?”.

Vắng, Chúa không đi vắng, cũng không ngủ mê. Chúa vẫn âm thầm chờ các gia đình kêu cứu. Không nơi nào khác có thể cứu. Duy chỉ nơi Chúa chúng ta mới được bình an.

Lạy Chúa, xin cứu các gia đình thoát khỏi những cơn sóng dữ tục hoá, hưởng thụ, vô cảm, vô thần và lạc giáo. Amen

29/01 CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN.

Xp 2,3;3.12-13; 1Cr 1,26-31; Mt 5,1-12a.

Phúc Âm: Mt 5, 1-12a

"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng:

"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ

sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

KHÔNG ĐỂ LÒNG HAM CHUỘNG SỰ THỂ GIAN

“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó”

Làm người trần gian, ai cũng mong giàu có muôn sự thể gian, cho thoả cơn khát danh lợi dục: Giàu tuổi giàu tên, giàu tiền giàu bạc, giàu cả những khoái lạc phàm trần. Nếu “con người” trần gian được định nghĩa là một hữu thể gồm “nửa cái con, nửa cái người” thì rõ là con người nghiêng về phía nửa cái con nhiều hơn nửa cái người. Tiếc thay, kinh nghiệm loài người cho thấy, càng tìm giàu danh lợi dục, hoặc càng nghiêng về nửa cái con để hưởng thụ đời này, thì con người càng bất hạnh.

Chúa Giê-su muốn chúng ta ngộ ra cái bóng ảo hạnh phúc đầy quyến rũ của thể gian này. Mở đầu bài giảng trên núi, Người nói: “Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”. “Tinh thần nghèo khó”, có thể hiểu là “không để lòng ham chuộng sự thể gian”. Muốn được Nước Trời, phải đặt mình trước sự chọn lựa “một trong hai” mà thôi. Tinh thần nghèo khó vì Nước Trời đồng nghĩa với việc để lòng thuộc về Chúa.

Bài giảng trên núi là “Tám mối phúc thật”, nhưng phúc thứ nhất là chìa khoá cho bảy mối phúc kia. Nếu không có tinh thần nghèo khó, thì không thể có hiền lành, không thể chấp nhận đau buồn, không thể có khao khát điều công chính,

không thể có xót thương người, không thể có tinh tuyền trong sạch, không thể xây dựng hoà bình, càng không thể chết vì đạo được!

Vậy trên hết và trước hết, ước gì các gia đình giúp nhau “không để lòng dính bén danh lợi dục trần gian”, nhưng hãy để lòng mình thuộc về Thiên Chúa. Bây giờ, vì yêu Chúa trên hết mọi sự thế gian, chúng ta sẽ hiền lành, sẽ chấp nhận đau buồn, sẽ khao khát công chính, sẽ xót thương người, sẽ tinh tuyền trong sạch, sẽ xây dựng hoà bình, và sẽ sẵn sàng chết vì đạo.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình không tách rời Thiên Chúa, nhưng luôn yêu Chúa, để tách mình ra khỏi thế gian. Amen.

30/01 THỨ HAI TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN **Hr 11,32-40; Mc 5,1-20.**

Phúc Âm: Mc 5, 1-20

"Hỡi thần ô ứ, hãy ra khỏi người này".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ sang bờ biển bên kia, đến địa hạt Giêrasa. Chúa Giêsu vừa ở thuyền lên, thì một người bị quỷ ô ứ ám từ các mồ mả ra gặp Người. Người đó vẫn ở trong các mồ mả mà không ai có thể trói nổi, dù dùng cả đến dây xích, vì nhiều lần người ta đã trói anh ta, gông cùm xiềng xích lại, nhưng anh ta đã bẻ gãy xiềng xích, phá gông cùm, và không ai có thể trị nổi anh ta. Suốt ngày đêm anh ta ở trong mồ mả và trong núi, kêu la và lấy đá rạch mình mây. Thấy Chúa Giêsu ở đằng xa, anh ta chạy đến sụp lạy Người và kêu lớn tiếng rằng: "Hỡi ông Giêsu, Con Thiên Chúa Tối Cao, ông với tôi có liên hệ gì đâu? Vì danh Thiên Chúa, tôi van ông, xin chớ hành hạ tôi". Nhưng Chúa Giêsu bảo nó rằng: "Hỡi thần ô ứ, hãy ra khỏi người này". Và Người hỏi nó:

"Tên người là gì?" Nó thưa: "Tên tôi là cơ binh, vì chúng tôi đông lắm". Và nó nài xin Người đừng trục xuất nó ra khỏi miền ấy.

Gần đó, có một đàn heo đông đảo đang ăn trên núi, những thần ô uế liền xin Chúa Giêsu rằng: "Hãy cho chúng tôi đến nhập vào đàn heo". Và Chúa Giêsu liền cho phép. Các thần ô uế liền xuất ra và nhập vào đàn heo, rồi cả đàn chừng hai ngàn con lao mình xuống biển và chết đuối. Những kẻ chăn heo chạy trốn và loan tin đó trong thành phố và các trại. Người ta liền đến xem việc gì vừa xảy ra. Họ tới bên Chúa Giêsu, nhìn thấy kẻ trước kia bị quỷ ám ngồi đó, mặc quần áo và trí khôn tỉnh táo, và họ kinh hoàng. Những người đã được chứng kiến thuật lại cho họ nghe mọi sự đã xảy ra như thế nào đối với người bị quỷ ám và đàn heo. Họ liền xin Chúa Giêsu rời khỏi ranh giới họ. Khi Người xuống thuyền, kẻ trước kia bị quỷ ám xin theo Người. Nhưng người không cho mà rằng: "Con hãy về nhà với thân quyến, và loan truyền cho họ biết những gì Thiên Chúa đã làm cho con và đã thương con". Người đó liền đi và bắt đầu tuyên xưng trong miền thập tỉnh, tất cả những gì Chúa Giêsu đã làm cho anh ta, và mọi người đều thán phục.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

XIN XUA TRỪ CÁC QUỶ Ô UẾ ĐANG ÁM CON

“Hỡi thần ô uế, hãy ra khỏi người này”.

Một người bị quỷ ô uế ám, gặp Chúa Giê-su. Chúa bảo quỷ hãy xuất ra khỏi anh ta. Quỷ trong người anh ta lên tiếng xin Chúa đừng hành hạ chúng. Và xin cho chúng nhập vào đàn heo kia có cả hơn hai ngàn con. Thế là cả đàn heo lao mình xuống biển. Những người chăn heo kinh ngạc, hỏi ra mới biết

chuyện người quý ám kinh hồn kia đã được chữa lành. Người được chữa lành, thì xin theo Chúa; còn dân Ghê-ra-xa mời Chúa ra khỏi làng của họ. Có thể là vì họ không đủ lòng thương người bị quý ám. Cũng có thể là họ trách Người làm thiệt hại kinh tế của họ! Hoá ra, chuyện com áo gạo tiền quan trọng đến mức không xót thương được, không cần đón nhận Lời Chúa, và ơn cứu độ sao?

Nếu khiêm nhường mà xét mình, thì hẳn là có nhiều thứ ô uế trong cuộc đời này cũng đang ám vào người mỗi chúng ta. Có người vẫn chưa nhận ra giá trị của quà tặng Lời Chúa. Nếu có ai đó tặng cho năm trăm hay một triệu thì có vẻ thích hơn! Có người vẫn không thể bỏ ra năm trăm một triệu để giúp kẻ ngặt nghèo đang cần cứu sống, đến khi chính mình lâm bệnh thì vừa réo gọi, vừa trách cứ lung tung! Có người không bao giờ cho đi, chỉ mong nhận về. Có người cho kẻ khó vài ngàn thì nặng lời hằn học, nhưng lãng phí chơi bời vài chục triệu cũng chẳng sao! Kiêu căng, ích kỷ, hơn thua, ganh tỵ, mê muội danh lợi dục... không phải là những con quỷ ô uế đang ám chúng ta đó sao?

Ước gì các gia đình cùng kêu xin Chúa khừ trừ các thứ quỷ như uế ấy ra khỏi cõi lòng, ra khỏi nhà mình. Và cùng với lời kêu xin, là quyết tâm cộng tác với ơn Chúa, nỗ lực buông bỏ những thứ ô uế hoá trang thành ngọc quý, thành mỹ nữ, lừa bịp chúng ta vào chỗ hạnh phúc ảo mà cứ tưởng là thiên thu.

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình sống Lời Chúa, để Lời Chúa biến đổi cõi lòng nên tinh tuyền, làm nơi Chúa ngự. Amen.

31/01 THỨ BA TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN

Thánh Gioan Bosco, Linh mục

Hr 12,1-4; Mc 5,21-43.

Phúc Âm: Mc 5, 21-43

"Hỡi em bé, Ta bảo em hãy chỗi dậy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia, có đám đông dân chúng tụ họp quanh Người, và lúc đó Người đang ở bờ biển. Bỗng có một ông trưởng hội đường tên là Giairô đến. Trông thấy Người, ông sụp lạy và van xin rằng: "Con gái tôi đang hấp hối, xin Ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi và được sống". Chúa Giêsu ra đi với ông ấy, và đám đông dân chúng cũng đi theo chen lấn Người tứ phía.

Vậy có một người đàn bà bị bệnh xuất huyết đã mười hai năm. Bà đã chịu cực khổ, tìm thầy chạy thuốc, tiêu hết tiền của mà không thuyên giảm, trái lại bệnh càng tệ hơn. Khi bà nghe nói về Chúa Giêsu, bà đi lẫn trong đám đông đến phía sau Người, chạm đến áo Người, vì bà tự nhủ: "Miễn sao tôi chạm tới áo Người thì tôi sẽ được lành". Lập tức, huyết cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc ấy, Chúa Giêsu nhận biết có sức mạnh đã xuất phát từ mình, Người liền quay lại đám đông mà hỏi: "Ai đã chạm đến áo Ta?" Các môn đệ thưa Người rằng: "Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy tứ phía, vậy mà Thầy còn hỏi "Ai chạm đến Ta?" Nhưng Người cứ nhìn quanh để tìm xem kẻ đã làm điều đó. Bấy giờ người đàn bà run sợ, vì biết rõ sự thể đã xảy ra nơi mình, liền đến sụp lạy Người và thú nhận với Người tất cả sự thật. Người bảo bà: "Hỡi con, đức tin con đã chữa con, hãy về bình an và được khỏi bệnh".

Người còn đang nói, thì người nhà đến nói với ông trưởng hội đường rằng: "Con gái ông chết rồi, còn phiền Thầy làm chi nữa?" Nhưng Chúa Giêsu đã thoáng nghe lời họ vừa nói, nên Người bảo ông trưởng hội đường rằng: "Ông đừng sợ, hãy cứ tin". Và Người không cho ai đi theo, trừ Phêrô, Giacôbê và Gioan, em Giacôbê. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Và Chúa Giêsu thấy người ta khóc lóc kêu la ồn ào, Người bước vào và bảo họ: "Sao ồn ào và khóc lóc thế? Con bé không chết đâu, nó đang ngủ đó". Họ liền chế diễu Người. Nhưng Người đuổi họ ra ngoài hết, chỉ đem theo cha mẹ đứa

bé và những môn đệ đã theo Người vào chỗ dựa bé nằm. Và Người cầm tay đứa nhỏ nói rằng: "Talitha, Koumi!", nghĩa là: "Hỡi em bé, Ta truyền cho em hãy chỗi dậy!" Tức thì em bé đứng dậy và đi được ngay, vì em đã được mười hai tuổi. Họ sửng sốt kinh ngạc. Nhưng Người cầm ngật họ đừng cho ai biết việc ấy, và bảo họ cho em bé ăn.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

TIẾT GÌ MỘT TAY VỚI, TIẾT GÌ MỘT KHẼ CHẠM

“Hỡi em bé, Ta bảo em hãy chỗi dậy”.

Cái khẻ chạm vào gấu áo Chúa Giê-su cùng với lòng tin mãnh liệt, đã chữa lành người đàn bà bị bệnh băng huyết mười hai năm qua. Bàn tay quyền năng của Chúa Giê-su đưa ra nắm lấy bàn tay em bé đang chết, đã làm cho em bé sống lại. Hoá ra, chạm đến Chúa Giê-su, là chạm đến Thiên Chúa quyền năng và giàu lòng thương xót. Chạm đến Chúa Giê-su, chúng ta đã không mất gì, nhưng lại còn được tất. Mạnh dạn chạm đến Chúa Giê-su khi bất hạnh bất an, chúng ta không có gì khiếm hĩ, mà tâm hồn lại hân hoan vì hạnh phúc bình an. Chúa Giê-su muốn chúng ta chạm tới Người, và cũng muốn chúng ta bằng lòng để tay Người chạm tới, để Người thông truyền sức sống của Người.

Thực ra, tay chúng ta chưa kịp với tới Người, thì Người đã vội vàng nắm níu chúng ta lên. Lời khẩn xin còn nghẹn ở trong lòng, chưa kịp thành lời trên môi, trên miệng, thì Người đã nghe, đã thấu nỗi lòng và đáp tiếng xót thương vô biên vô lượng!

Thế thì, ta tiết gì một cái với tay tới Người? Chỉ sợ là tay ta chưa rảnh vì còn đang với tới những thứ vật chất chóng vánh hão huyền. Tiết gì mà không bằng lòng để tay Người chạm tới? Chẳng là vì ta chưa đủ tin vào quyền năng và lòng xót

thương của Người, lại quá tin vào những cái bóng ảo phù du đó sao?

Chúa Giê-su vẫn còn ở lại đây nơi Lời Tin Mừng của Người. Ai lắng nghe và thực hành Lời Người dạy, ấy là người đang tay với tới Người, đang chạm tới Người, ấy là người bằng lòng để bàn tay xót thương của Người thông truyền sức sống thần linh.

Ước gì các gia đình bằng lòng để cho Lời Người thấm sâu vào những nghĩ suy, vào lời nói, vào cử chỉ hành động của mỗi người, để cả nhà được sống trong bình an hạnh phúc với Người.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình tin cậy mến Chúa, lắng nghe và sống Lời Chúa, để Chúa luôn hiện diện trong đời. Amen.

LỜI GIỚI THIỆU BÀI HÁT ĐỒNG XANH THO

Thiên Chúa đã giáng sinh làm Người. Và chúng ta tin, Người đang hiệp hành với chúng ta bước vào năm mới Quý Mão.

Vâng, Lời Người vẫn còn đó, vẫn hiện diện, vẫn linh động những nhịp bước trẻ trung, yêu đời, yêu người. Người hiện diện, và hiệp hành với chúng ta, không chỉ trên từng trang Tin Mừng, mà còn trên cuộc sống của những người Sống Tin Mừng của Người giữa đời.

Ước gì chúng ta nhận ra Người đang hiện diện, đang hiệp hành, để chúng ta bằng lòng hiệp hành với Người, theo đường Người đi, theo lối Người dẫn, để chúng ta có thể đến được nơi Người muốn chúng ta đến. Đó chính là Đồng Có Xanh an bình, xinh tươi, bên nguồn suối dạt dào ân sủng Bí Tích.

Sống Theo Lời Chúa TV kính chúc quý vị một năm mới bình an. Và ước gì, suốt năm 2023 và năm Quý Mão này, quý vị cùng chúng tôi sẽ hát lên với niềm vui hiệp hành: “Có Chúa,

bước bên tôi, lòng tôi chan chứa bao niềm vui. Có Chúa dắt đưa tôi, nhịp chân tôi bước trong thánh thời”. Alleluia Amen!

ĐỒNG XANH THƠ

Ý Tv. 22

Tác giả: PM. Cao Huy Hoàng

Trình Bày : Ca Đoàn Thiên Cung

1. Đồng cỏ xanh êm vui bên suối thơ. Người đưa bước tôi đi như giấc mơ, niềm yêu thương vô biên tôi có ngờ, giữa khung trời thơ tôi hát theo đàn tơ. Trời yêu thương mây xanh êm ái trôi, dòng suối mát reo vui ru khúc nô, tựa quê hương thiên thu tôi tới rồi, đắm say lòng tôi lời ca dâng chơi vui.

ĐK. Có Chúa bước bên tôi, lòng tôi chan chứa bao niềm vui. Có Chúa dắt đưa tôi nhịp chân tôi bước trong thánh thời.

2. Dịu tôi đi nơi xa xa lắc lự, đường chân lý say sưa như lối thơ, và tôi qua bên kia thung lũng mờ, có khung trời thơ tôi hát theo đàn tơ. Người cho tôi muôn câu ru thiết tha, làm tôi say reo lên muôn khúc ca, tình yêu thương thiên thu không xóa nhà, đắm say lòng tôi lời ca vang ngân nga

3. Rượu yêu thương cho tôi nâng chén say. Ngọt hương thơm cho tim tôi ngắt ngây. Niềm yêu thương miên man theo tháng ngày, ước mơ lòng tôi chung thủy không đổi thay. Đời tôi xin thiên thu yêu Chúa thôi, dù năm tháng trôi xuôi theo lá rơi, này đôi môi xinh tươi muôn nét cười, hát theo lòng tôi lời ca dâng ngân nga

SỐNG THEO LỜI CHÚA TV
CHÂN THÀNH CẢM ƠN
VÀ
KÍNH CHÚC:

QUÝ ĐỨC CHA
QUÝ CHA TỔNG ĐẠI DIỆN
QUÝ CHA HẠT, QUÝ CHA QUẢN XỨ, QUÝ CHA
QUÝ BÈ TRÊN
QUÝ TU SĨ NAM NỮ
QUÝ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CÁC GIÁO XỨ
QUÝ BAN NGÀNH ĐOÀN THỂ CÁC GIÁO XỨ
QUÝ ÂN NHÂN YOUTUBE STLC TV
QUÝ CỘNG TÁC VIÊN
QUÝ TRANG WEB thanhcavietnam.net, baicamoi.com,
thanhcahangtuan...
QUÝ NHẠC SĨ, CA TRƯỞNG, NHẠC CÔNG, CA SĨ
QUÝ THÂN HỮU VÀ THÍNH GIẢ
QUÝ GIA ĐÌNH RẤT THƯƠNG MẾN

MỘT NĂM MỚI QUÝ MÃO
BÌNH AN HẠNH PHÚC
TRONG CHÚA

KÍNH MẾN
PM. CAO HUY HOÀNG

ĐA-MINH ĐỨC TRỌNG
Và các cộng sự



**HƯỚNG TỚI
MỘT HỘI THÁNH HIỆP HÀNH**
Hiệp Thông – Tham Gia – Sứ Vụ

PM. CAO HUY HOÀNG
THÁNG 01-2023

